

**VLAAMSCHE LEEUW, De**, naam van een aantal blaadjes in Vlaanderen (ook met spellingvarianten).

Te Gent verschenen er twee, nl. een katholiek anti-republikeins weekblad *De Vlaamsche Leeuw* (gesticht 9 juli 1848, kende een kortstondig bestaan) en een katholieke wekelijkse publikatie *De Vlaamsche Leeuw*, op 25 december 1864 door kanunnik J. Verschueren opgericht en op 30 maart 1878 door *De Volksvriend* vervangen.

In Antwerpen waren H. & L. Kennes de drukkers van *De Vlaamsche Leeuw*, volgens de ondertitel een *Strijdtolk van het Vlaamsche Volk*, verschijnende bij bijzondere gelegenheden. Dit geschrift ontstond vermoedelijk in juni 1886. Het verdween in 1893. Het wilde o.m. „een Vlaamsch bestier van hoog tot laag”.

Te Brussel verscheen van november 1915 tot '18 *De Vlaamsche Leeuw*, een *Vaderlandsch Propagandablad*. In dit blad, dat door de opstellers van *La Libre Belgique* werd gepubliceerd, vindt men een reeks opstellen van Alfons Fierens, waarin hij soms poogde de Vlaams-Belgicistische overtuiging te grondvesten op filosofische en historische argumenten. Naar het eind van de oorlog toe betuigden de uitgevers hun solidariteit met Frans van Cauwelaert. Ze drukten zijn memorandum aan de Engelse consul-generaal in Rotterdam af.

LITERATUUR: R. van Sint-Jan, *Die politische Presse Belgiens*, in *Zeitungswissenschaft*, jg. 14, nrs. 1-6 (januari-november 1929); - E. Voordeckers, *Bijdrage tot de geschiedenis van de Gentse pers. Repertorium (1667-1914)* (Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 35, 1964); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914/1939*, 1 (1969).

FRANK BEKE