

VLAAMSCHE LAND, Het, dagblad, uitgegeven te Antwerpen op de persen van N.V. De Vlijt (1 januari 1941 - 4 september 1944).

Daar de leiding van de Gazet van Antwerpen, te weten de hoofdredacteur L. Kiebooms, de voorzitter van de Raad van Beheer G. de Hasque en de bestuurder Alf. Somville weigerden in te gaan op de eis van de Politische Abteilung hun krant als „gestolen” blad te doen verschijnen, werden ze naar een Duits concentratiekamp overgebracht. De Politische Abteilung besloot ten slotte toch een nieuw blad uit te geven onder de naam Het Vlaamse Land. De hoofdredactie werd aanvankelijk waargenomen door L. Arras, die omwille van zijn te passieve houding, in augustus 1941 door H.L. Oosterwijk opgevolgd werd. De krant beschikte over dertien redacteuren, van wie de meesten voor de oorlog deel hadden uitgemaakt van de redactie van de Gazet van Antwerpen, nl. L. Heemans, L. Arras, E. van Put, J. Vandermeulen, G. Saenen, T. Buysse, K. van Hoeck, M. en R.

Cleiren. Alleen H. Oosterwijk, F. Buyle, R. Demuynek en J. Scheymans waren nieuwelingen. Voor Mechelen bestond een regionale editie, nl. de *Gazet van Mechelen*. Van 1 mei 1942 af verscheen een Rijksuitgave van *Het Vlaamsche Land*, bestemd voor de Vlaamse arbeiders in Duitsland. De hoofdredactie van de Rijksuitgave werd waargenomen door S. de Jonghe.

Hoewel de Rijksuitgave openlijk een DeVlagstandpunt innam, kan *Het Vlaamsche Land* zelf bezwaarlijk als het officieuze orgaan van DeVlag beschouwd worden. Het was in de eerste plaats een informatieblad met katholieke inslag. Met de Politische Abteilung heeft het blad weinig moeilijkheden ondervonden, omdat de directieven stipt werden nageleefd.

Het Vlaamsche Land bracht wel verslag uit over de activiteiten van het Vlaamsch Nationaal Verbond, maar onthield zich van commentaar.

LITERATUUR: E. de Bens, *De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944)* (1973).

ELS DE BENS en FRANK BEKE