

VLAAMSCHE GEDACHTE, De verscheen voor de eerste maal op 5 april 1916 te 's-Gravenhage. Het blaadje kwam uit op ongeregelde tijden en verdween in de loop van 1917. Het werd uitgegeven door Leo Picard, die zich begin september 1915 uit de onverzoenlijk anti-Belgische groep Jong-Vlaanderen had losgemaakt en niet lang daarna naar Nederland was gegaan.

De Vlaamsche Gedachte verwierp de opvatting van die Vlamingen die meenden alles te moeten opofferen aan de verdediging van het Belgisch staatsverband, maar evenzeer het extremisme van Jong-Vlaanderen, dat van géén België, in welke vorm dan ook, wilde weten. Het blad nam een tussenstandpunt in. Picard wilde een Vlaams Vlaanderen binnen een hersteld en verbeterd België. Het was in hoofdzaak Picard zelf, die het blad volschreef, maar zijn vrienden Gerretson, Hoek, Cantillon e.a. leverden van tijd tot tijd ook een bijdrage. Een zoetsappige toon sloeg De Vlaamsche Gedachte zeker niet aan. Zo werd in het nummer van 20 juli 1916 een open brief gericht tot Frans van Cauwelaert, aan wie opportu-nisme verweten werd ten tijde van de behande-ling van de legerwet in 1913, „want er is geen Vlaamsch recht in 't Belgische leger”.

LAMMERT BUNING