

VLAAMSCHE BROEDERSCHAP, Vlaams-nationalistische vereniging, in 1932 opgericht door Jef van Eyck.

De sinds 1934 te Borgerhout gevestigde apotheker Jef van Eyck (Sint-Niklaas 16 mei 1901), die in 1917 wegens activistische sympathieën als leerling van het Klein Seminarie te Sint-Niklaas werd weggestuurd, daarna een actieve rol speelde in het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond, later medestichter werd van Het Vlaamse Kruis en voorzitter van de Antwerpse gouw van de Blauwvoetbond, publiceerde in vele Vlaams-nationale bladen ontelbare strijddedichten. In 1932 verscheen van hem een brochure Willem Prince van Oranje, die hij besloot met een oproep om aan te sluiten bij de door hem opgerichte Vlaamsche Broederschap, een organisatie die ten doel had alle Vlaams-nationalisten te bundelen achter dr. August Borms en diens (derde) Raad van Vlaanderen. Na korte tijd telde men een 200-tal toetredingen. Een gelijksoortig initiatief werd in 1936 genomen door Frans Beirens met zijn Vlaamsch-Nationale Volksgemeenschap (z. aldaar). Merkwaardig is dat beide initiatiefnemers, die behoorden tot dezelfde gedachtenwereld (ze waren beiden tot op het laatst

lid van Het Vlaamse Front en traden nooit toe tot het Vlaamsche Nationaal Verbond) niets van elkaars onderneming geweten hebben.

ALBERT GOOVAERTS