

VLAAMSCH-KATHOLIEKE POLITIEKE JEUGD (VKPJ), groepering in november 1935 te Antwerpen opgericht, vooral onder impuls van de pogingen van Edmond Rubbens om de jongeren te interesseren voor de katholieke partij. In het hoofdbestuur van de VKPJ zetelden : L. Moyersoen, J. Delmartino, L. Kiebooms, H. Leynen, J. Sevenants en R. van de Putte. Actief waren tevens : A. Billion, A. Boon, M. Huybrechts en A. Sledsens. Rubbens, die tot de conclusie gekomen was, dat de katholieke partij te weinig aantrekkingskracht uitoefende op de studenten en de jongeren in het algemeen, maakte gebruik van de nieuwe gedachtenstroming die onder invloed van praeses Piet Meuwissen in het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) doorgedrongen was. Meuwissen

wenste te breken met het steriele anti-Belgicisme dat tot dan toe het KVHV beheerst had. Toen Rubbens dit in een polemiek in *De Standaard* aansneed, repliceerde Meuwissen dat het Verbond wel nieuwe werkmethoden zou gebruiken, maar onwrikbaar op zijn nationalistisch standpunt bleef.

Toen de VKPJ opgericht werd, bestond in Brussel al van april 1935 af de gelijksoortige groepering Vernieuwing, onder leiding van Joris Sevenants. Hoewel de Brusselse vereniging een beetje op de achtergrond raakte, werkten Vernieuwing en de VKPJ nauw samen. Van januari tot mei 1936 verscheen een gemeenschappelijk orgaan: *Wij, de Jongeren*, dat na 7 nummers plaatsmaakte voor een nieuw weekblad *Omroep*, dat verscheen tot 1 mei 1940.

De VKPJ wilde de jeugd „bezielen” voor een christelijke staat, omdat het Vlaamse volk enkel daarin zijn tijdelijk geluk kon vinden. Tot dit tijdelijk geluk behoorde „de integriteit van zijn cultuur”, die door de Belgische staat beschermd en gestimuleerd diende te worden. De Belgische staat moest aangepast worden aan de dualiteit van zijn bevolking met behoud van zijn eenheidskarakter. Daarom dienden de taalwetten verder uitgewerkt en beter toegepast te worden. Bovendien moest de jeugd, zowel de Vlaamse als de Waalse, opgevoed worden tot volks- en staatsverbondenheid. De jeugd moest er trots op zijn te behoren „tot een Vlaamsche en Waalsche Kultuur, en te gelijk tot een staatsverband dat benevens de behartiging van de gemeenschappelijke, economische, maatschappelijke en godsdienstige belangen zijn bestaan grondvest op de exaltatie van beide Kulturen”.

De VKPJ verdween bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

LITERATUUR: *Een Manifest. Ontstaan van de Vlaamsch-Katholieke Politieke Jeugd*, in *Gazet van Antwerpen* (11 en 12 november 1935); - *De opvattingen van de groep Vlaamsch-Katholieke Politieke Jeugd*, in *De Morgenpost* (23 en 26 november 1935).

GUIDO PROVOOST