

**VLAAMSCH HUIS**, Grote Markt 16 te Brussel, werd in 1909 geopend en was steeds een middelpunt van Vlaams leven.

In 1905 besloten enkele Vlamingen, onder wie Lodewijk de Raet, vader Julius Hoste, Lodewijk Peerenboom, Frans Reinhard en vooral Maurits



*Het Vlaamsch Huis te Brussel in 1910.*

Josson, een kapitaal bijeen te brengen voor het oprichten van een algemeen Vlaamse lokaliteit in de hoofdstad. Met veel moeite werd een som van 10.000 frank bijeengebracht en werd de Coöperatieve Vennootschap Eendracht is Macht opgericht, die in 1909 het Vlaamsch Huis opende. Tot in 1914 was het een algemeen Vlaams café met zalen voor vergaderingen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het alleen nog bezocht door de activisten. Het was in de grote zaal, dat op 4 februari 1917 de Raad van Vlaanderen opgericht werd. Na november 1918 werd het bezoekersaantal uitgebreid door een grote toeloop van Vlaamse Oudstrijders, leden of sympathisanten van de Frontpartij, die gedurende maanden nog het Belgisch soldatenuniform droegen. Het Vlaamsch Huis werd op die manier een Vlaams-nationale lokaliteit die grote bloei kende en van waaruit een sterke Vlaamse stuwkracht. De laatste beheerders van het historische lokaal waren: E.F. Brieven, P. Finné, A. Hessens, A. Peerenboom en F. Vanwaeg.

In 1969 werd de Coöperatieve Vennootschap Eendracht is Macht ontbonden.

AELBRECHT PEERENBOOM