

VLAAMS KOMITEE VOOR BRUSSEL, vereniging zonder winstoogmerk, die in 1946 opgericht werd (Staatsblad van 28 oktober 1946) door J. Clottens, H. Fayat, J. Tordeur, F. van Hoorick en A. Wouters, onder de benaming Comité tot Bevordering van het Vlaams Leven te Brussel. Deze naam werd in 1955 vervangen door Vlaams Komitee voor Brussel. Het stelde zich ten doel „... te Brussel het Vlaams leven te vrijwaren en te bevorderen”, en dit door coördineren van de activiteiten van de diverse Brusselse Vlaamse verenigingen en door eigen initiatieven. In feite was het de voortzetting van wat vóór 1940 door het Vlaamsch Verbond voor Brussel (z. aldaar) beoogd werd. De eerste voorzitter was Jozef Clottens, die in 1959 door mr. Edgar van Cauwelaert en in 1971 door mr. Georges A. de Cuyper werd opgevolgd. Het Vlaams Komitee organiseerde na de Tweede Wereldoorlog, en dit in volle repressie, de eerste grote Vlaamse manifestaties te Brussel en o.m. de

luisterrijke 11-julivieringen. Later ging het zich meer toeleggen op de zorg voor het Nederlands onderwijs, en de vernederlandsing van het bedrijfsleven. Het nam ontelbare malen stelling in de talenpolitiek te Brussel, o.m. door zijn brochure tegen de invoering van de „vrijheid van het gezinshoofd” in het onderwijs te Brussel.

EDGAR VAN CAUWELAERT