

VERTHE, Arthur, priester, dichter, publicist (Ingelmunster 2 april 1926).

Als missionaris van Scheut was hij van 1952 af achtereenvolgens leraar te Leopoldstad (het huidige Kinshasa), kapelaan voor de Vlamingen aldaar, medewerker aan de Dienst voor Informatie van en voor Afrika en ten slotte algemeen secretaris van het Kongolees Leuven Universitair Centrum. In 1958 keerde hij terug naar België. Sinds 1960 houdt hij zich organisatorisch bezig met de geëmigreerde Vlamingen. Hiervoor kreeg hij in 1973 een Visser-Neerlandia-prijs.

Verthé werd in zijn eerste functies al spoedig geconfronteerd met de materiële en psychologische weerslag van de discriminatie waarvan de Vlamingen in voormalig Belgisch Kongo het slachtoffer waren. Daardoor werd hij op socio-cultureel vlak actief voor de Vlamingen in de Kongolese hoofdstad door het stimuleren van het verenigingsleven (studiekringen, toneel), ook daarbuiten als secretaris van het Davidsfonds voor Kongo, Ruanda en Burundi en als publicist in een aantal tijdschriften. Hij was in 1956 medestichter van het Vlaams-Kongolese tijdschrift *Zuiderkruis* (als redactielid onder pseudoniem Ange Clooster).

Bij zijn terugkeer in België kregen de Vlamingen overal in de wereld zijn belangstelling; op zijn voorstel werd uit de naar België overgeplaatste actie van *Band* en *Zuiderkruis* de vereniging *België in de Wereld* opgericht (9 mei 1963). In zijn functie van algemeen adviseur hiervan werkt hij enerzijds aan de verruiming van de horizons van Vlaanderen en anderzijds aan het doorgeven van het eigen gewestelijk patrimonium aan de Belgen in de „diaspora” (voornamelijk Vlamin-

gen), en via hen aan hun gastlanden. Dit gebeurt door talrijke bezoeken aldaar en via publikaties, een tijdschrift door het eigen blad *Ambassadeur*.

WERKEN : Artikelen in *Band* (1953-'60); *Zuiderkruis* (1956-'60); - *Band en Zuiderkruis* (1960-'63); *Ons Erfdeel* (1959-); *Vlaanderen* (1960-); *Kultuurleven* (1958-'62); *Ambassadeur* (1963-'69). - Boeken : *Vlamingen in Kongo. Hun werkende aanwezigheid en hun innerlijke kultuurstrijd* (1959); *Geschiedenis van de Vlaams-Afrikaanse Letterkunde* (in samenwerking met B. Henry, 1962); *België buiten zijn grenzen* (1965); *Vlaanderen in de wereld* (2 dln., 1972-'74) FRITS PITTEY