

VERMEULEN, Edward, letterkundige (Beselare 12 april 1861 - Hooglede 6 juli 1934).

Liep school te Roeselare (1874-'77), waar hij de Blauwvoeterij meebeleeftte en A. van Hee tot leraar had; hij werkte daarna op de boerderij van zijn ouders (1877-'98) en was vervolgens gemeenteontvanger te Hooglede.

Vermeulen verleende zijn medewerking aan het Werk van de Vlaamse seizoenarbeiders in Frankrijk en schreef geregeld in hun blad De Stem uit het Vaderland, alsook in Biekorf en Nieuwe Wegen. In 1911 verscheen zijn eerste roman, Herwording, gevolgd door een twintigtal andere, waaronder De Blikaerts (1925), Verstervend Ras (1930) en

UIT ONS VOLK
VOOR ONS VOLK

TRIMARDS

ROMAN door

Edward VERMEULEN



1912

Drukkerij Robert Verhelst & C°, Oostende.

Aardige Rent (1933) de voornaamste zijn. Over zijn eigen leven sprak hij in *De Reis door het Leven* (1931). Zijn werk draagt als motto „Uit ons volk, voor ons volk” en werd ondertekend met de schuilnaam Warden Oom. Het is boeiende volkskunst met een godsdienstige, flamingantische en sociale strekking. Vermeulen ondertekende in 1924 het manifest van het Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond van West-Vlaanderen en bleef levenslang een a-politiek, maar overtuigd Vlaamsgezinde.

LITERATUUR : A. Demedts, *Edward Vermeulen, schrijver en boer* (1937); - *Aandenken aan de Warden-Oom-Hulde te Beselare (1861-1961)* (1962).

HILDE DEMEDTS