

VERENIGING VOOR INTERNATIONALE RELATIES (VIRA), Vlaams-Nederlandse vereniging met zetel te Brussel.

De VIRA kwam in 1964 tot stand op initiatief van Jozef Ruyschaert, met als doelstellingen: 1) het bevorderen van de Europese gedachte en de zin voor internationale samenwerking; 2) het bevorderen van studies over de Europese en internationale problematiek; 3) het bevorderen van relaties tussen personen die beroepshalve of uit persoonlijke belangstelling bij internationale of inter-Europese problemen betrokken zijn; 4) het bevorderen van de Nederlandse cultuur in het raam van de Europese integratie en de internationale samenwerking.

De opeenvolgende voorzitters waren Albert van Houtte (1964-'66), Jozef van Bilsen (1966-'69), Albert Coppé (1969-'72) en thans Leo Cappuyns (1972-); secretaris is Remi van der Kelen. De eerste afgevaardigd-beheerder (tot aan zijn overlijden in 1970) was de initiatiefnemer Jozef Ruyschaert. De vereniging telt een 300-tal leden, waarvan een derde Nederlanders zijn. De belangrijkste activiteiten zijn de maandelijkse lunch-causerieën.

LITERATUUR: *Belgisch Staatsblad* (20 februari 1964, p. 361-362).

ERIK VANDEWALLE