

VERENIGING VAN VLAAMSE LEEUWENLOUERS

VERENIGING VAN VLAAMSE LETTERKUN-

DIGEN (V.V.L.), no 24 november 1907 orofricht 1e



*„Limburgvaart’ der Vlaamse schrijvers op 18 juli 1954.*

Antwerpen als Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen. Na de Tweede Wereldoorlog ontbonden, werd ze onder haar huidige naam opnieuw opgericht op 13 augustus 1945.

In 1905 werd in Nederland de Vereniging van Letterkundigen opgericht. Op de ledenlijst stond één Vlaming: Lode Baekelmans. Op de eerste jaarvergadering waren twee andere Vlamingen uitgenodigd: Karel van de Woestijne en Emmanuel de Bom. De mogelijkheid werd onderzocht om een Noord- en Zuidnederlandsch Verbond van Letterkundigen te stichten. Dit kwam op 1 juni 1908 te Scheveningen inderdaad tot stand, doch het overleefde de oorlog niet. Intussen was te Antwerpen de Vlaamsche Vereeniging van Letterkundigen opgericht. Voorzitter werd Prosper van Langendonck (tot 1910) en daarna Victor A. de la Montagne (tot 1919). Na de oorlog maakte de vereniging een crisisperiode door. August Vermeylen was voorzitter tot 1940, toen hij werd opgevolgd door Maurice Roelants (tot 1945).

Op 13 augustus 1945 werd de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen opgericht. De voorzitters waren achtereenvolgens: Lode Baekelmans (tot 1957), Achilles Mussche (1957-'68), Marcel Coole (1968-'71), Jan Vercammen (1971-'72), Hubert Lampo (1972-'73) en Bernard Kemp (1973-).

Als doel komt in de statuten steeds terug: het bevorderen van de Nederlandse literatuur, inzonderheid in Vlaanderen, alsmede het behartigen van de zedelijke en stoffelijke belangen van de leden. In 1945 werd daaraan toegevoegd: „Bewust van haar plaats in de natie en de maatschappij verdedigt de Vereniging de vrije meningsuiting en is erop gesteld dat deze wordt gegund aan iedereen die zelf het vrijheidsprincipe huldigt”. Op 16 februari 1969 werden nieuwe statuten opgesteld, waarin voor de geciteerde toevoeging verwezen wordt naar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de UNO op 10 december 1948. Het aantal leden bedraagt circa 350; de 75-jarigen worden ereleden. De Vereniging telt eveneens een 12-tal buitengewone leden, nl. auteurs uit Nederland en andere taalgebieden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de verbreiding van de Vlaamse literatuur. JAN VERCAMMEN