

VEN, Flor van der, ambtenaar, activist (Antwerpen 1 januari 1848 - Kalmthout 21 oktober 1931).

Deze vrijzinnige, liberale voorman gold lange tijd als Vlaanderens patriarch. Hij was de zwager van burgemeester Jan van Rijswijck (gehuwd met diens zuster Anna) en secretaris van het „weldadigheidsbureel”, toen een van de hoogste stadsfuncties te Antwerpen.

Gedurende 50 jaar was Van der Ven secretaris van de afdeling Antwerpen van het Willemsfonds. Met J. van Rijswijck en J. Adriaenssens redigeerde hij *De Kleine Gazet* en later *Recht door Zee*. Hij was de spil van het comité voor hulp aan Transvalers en van de ontvangst van de Boerenleiders Steyn, Botha, De Wet en Delarey te Antwerpen. Hij die in zijn tekst over J.F. Willems (1874) de draak stak met het „franskiljonnismus” en de „vrucht van 1830 voor de Vlamingen zuur” noemde, opteerde resoluut voor het activisme. Na de Eerste Wereldoorlog werd hij een vurige Vlaams-nationale manifestant, die er ondermeer op een betoging voor Ward Hermans te Lier niet voor terugdeinsde met zijn stok tussen de paarden van de chargerende gendarmen te zwaaien. Geen 11-julibetoging, of „vader” Van der Ven liep mee. Op alle IJzerbedevaarten was hij aanwezig, ook nog op die van 1931, waar hij de oudste bedevaarder was. Die reis deed hij toen met August Borms. Hendrik Luyten plaatste Van der Ven op zijn Guldenboek in het midden op een ereplaats.

WERKEN: *Misbruik van sterke drank* (1873); - *Vader Willems*, tekst van voordracht voor het Willemsfonds te Antwerpen op 1 februari 1874 (1874); - *Het Willemsfonds van Antwerpen gedurende 1871-1896* (1896); - *De Jeneverplaag* (1897); - *Antwerpen-Transvaal* (voorwoord) (1902).

LITERATUUR: R. Verhulst, *Vlaanderens patriarch*, in *De Noorderklok* (20 september 1931); - A. Borms, *De dood maait*, in *De Schelde* (23 oktober 1931); - R. Verhulst, *In Memoriam Flor van der Ven*, in *De Noorderklok* (25 oktober 1931).

ALBERT GOOVAERTS