

**VANHAEGENDOREN-GROFFI, Yvonne**, jeugdleidster (St.-Truiden 2 november 1911 - Leuven 15 oktober 1953).

Begon te Antwerpen als welpenleidster van de 3de groep van het Vlaams Verbond van Katholieke Scouts (VVKS), maakte verscheidene studiereizen naar Engeland en werd de eerste Vlaamse akela-leidster in het VVKS, waar ze toonaangevend was in alle meisjescursussen. Op 18 januari 1930 huwde ze met dr. Maurits Vanhaegendoren, stuwende kracht van het VVKS. In dat jaar richtte ze de Katholieke Meisjesgidsen op, in volks-nationale geest, ook Blauwe Gidsen genaamd (z. aldaar). Toen deze beweging van 1947 af door de kerkelijke overheden doodgedrukt werd, op analoge wijze als met het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond in de jaren 1930 gebeurde, richtte ze in 1952 de Lutgardis-Ring (z. aldaar) op. Ze schreef een zevental boeken (verhalen en pedagogische werken) die doordrongen zijn van een gezonde nationale geest en nog steeds actueel zijn.

LITERATUUR: C. de Ridder, *Yvonne Vanhaegendoren-Groffi - Een sterke Vrouw van Vlaanderen* (1954).

STAF VERMEIRE