

**VALVEKENS, Emiel** (eigenlijk Paul Cornelis Ignatius), norbertijn, historicus en journalist (Rillaar 30 juli 1897 - Ukkel 26 augustus 1944).

Broer van Jan Valvekens (z. aldaar). Trad na middelbaar onderwijs te Hoogstraten in de premonstratenzerabdij van Averbode, waar hij in 1920 tot priester werd gewijd. Achtereenvolgens werd hij benoemd tot lector in de wijsbegeerte (1921) en

de kerkgeschiedenis (1922) aan de abdijschool te Averbode en tot archivaris van het belangrijk kloosterarchief (1922). In 1923 werd hij hoofdredacteur van Averbode's Weekblad, maar van 1927 af hield hij zich alleen nog bezig met de publikatie van het algemeen cultureel weekblad Hooger Leven, waarvan hij tot 1935 de hoofdredactie waarnam. Inmiddels studeerde Valvekens geschiedenis aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waar hij in 1929 promoveerde op het proefschrift *De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje (Maart 1577-1585)*. Hij speelde een invloedrijke rol bij het ontstaan van de Pelgrim-beweging (1925), de stichting van de geschiedkundige kring *De Zuiderkempen* (1931) en vooral bij het oprichten van de historische commissie in de orde van Prémontré (1925) met als tijdschrift *Analecta Praemonstrantia*, waarvan Valvekens de eerste redactiesecretaris werd. Als laureaat van de interuniversitaire wedstrijd in 1930 verwierf hij een studiebeurs, waardoor hij in de mogelijkheid verkeerde cursussen te volgen aan het Deutsches Institut für Zeitungskunde te Berlijn en aan het Forschungsinstitut für internationales Pressewesen te Keulen (1931-'32). Hij werd lid van de Vereniging voor Wetenschap en fungeerde tien jaren als voorzitter van het Congres voor Journalistiek. Nadat Valvekens de leiding van Hooger Leven uit handen had gegeven, werd hij op 22 augustus 1935 tot onderpastoor benoemd aan de St.-Pieterskerk te Anderlecht, waar hij zijn historische en journalistieke bedrijvigheid voortzette.

Tijdens zijn collegejaren was Valvekens actief in de Vlaamse studentenbeweging. Zijn hele leven bleef hij een overtuigde en vooruitstrevende Vlaming. Hij was een voorstander van de culturele ontvoogding en verheffing van het Vlaamse volk op basis van brede en klare katholieke beginselen. Tussen zijn wetenschappelijke en ge vulgariseerde historische studies door, kon men die bezorgdheid aanvoelen in allerhande bijdragen over geschiedkundige feiten en over actuele problemen van culturele, morele of pedagogische aard in *De Standaard*, *Gazet van Antwerpen*, *De Courant*, *De Tijd*, *Het Volk*, *Het Belang van Limburg*, *Het Nieuws van den Dag*, *De Vlaming*, *La Libre Belgique*, *Le Vingtième Siècle*, *De Maasbode*, *Het Huisgezin*, *La Gazette de Liège* en in het katholiek Vlaamsgezind weekblad *Elckerlyc*, waarvan zijn broer Jan sedert 1938 hoofdredacteur was. In sommige publikaties klinkt de toon door van een Groot-Nederlandse overtuiging. Mogelijk was het een gevolg van zijn historisch werkterrein, dat de 16de eeuw omvatte en ook betrekking had op de opstand der Nederlanden tegen Spanje, waardoor hij dan geconfronteerd werd met het uiteenvallen van de Nederlanden. Uit dat gezichtspunt schreef Valvekens trouwens een degelijk historisch overzicht van het Vlaams cultuurleven in het vierde en vijfde deel van de *Geschiedenis van Vlaanderen* (1939 en '40). Hij was ook een geliefd conferencier.

**WERKEN** : Buiten de talrijke krantenbijdragen, artikelen in *Hagelands gedenkschriften* (1921); *Analecta Praemonstrantia* (1925-); *Ons geloof* (1934 en '37); *Toerisme* (1936-'37); *Nederlandsche historische bladen* (1938); *De Zuiderkempen* (1939 en '43); *Pro medico* (1939) en *Eigen Schoon en de Brabander* (1942). - **Boeken** : *De Zuid-Nederlandsche Norbertijner Abdijen en de opstand tegen Spanje (Maart*

1577-1585) (1929); *Een premonstratenzerabdij in het begin der zestiende eeuw* (1936); *Een premonstratenzerabdij in het midden der zestiende eeuw* (1938); *De onbekende keizer Karel* (1942, ook in het Frans uitgegeven); *Philips II, koning van Spanje, vorst der Nederlanden* (1944); *Norbert van Gennep* (1944); *Arnold van Leefdael, prelaat der abdij van Averbode († 1584)* (1943); *Ons gezinsleven in oude tijden* (1945); *De inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw* (1949).

LITERATUUR: *In memoriam Dr. P.E. Valvekens O. Praem*, in *De Zuiderkempem*, jg. 13 (1944, p. 1-2); - J. Lindemans, *In memoriam Kan. Dr. Paul-Emiel Valvekens*, in *Eigen Schoon en de Brabander*, jg. 27 (1944, p. 127); - A. Erens, *In memoriam Paul Emile Valvekens*, in *Analecta Praemonstratensia*, jg. 20-21 (1944-'45, p. 193-197); - E. Verstappen, *In memoriam Dr. Paul Emiel Valvekens O. Praem*, in *De inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw* (1949, p. 7-17); - A. Westerlinck, *Gesprekken met Walschap*, 2 dln. (1969-'70); - T.J. Gerits, *Valvekens, Paul*, in *Nationaal Biografisch Woordenboek*, IV (1970).

TRUDO GERITS