

VADERLAND, Het, Een nationaal Weekblad (5 maart 1848 - 31 december '48), uitgegeven te Antwerpen onder hoofdredactie van Lodewijk Vleeschouwer.

Het verving feitelijk de elkaar bestrijdende weekbladen *De Roskam* en *De Schrobber*, spreekbuizen van de toegenomen partijpolitieke tegenstellingen bij de Antwerpse flaminganten. De februari-omwenteling te Parijs deed bij de Vlamingen de historische angst voor aanhechting bij Frankrijk weer opduiken en gaf aldus voedsel aan een nationaal solidariteitsgevoel. Te Antwerpen schoof men de verdeeldheid terzijde en gaven J.A. de Laet en L. Vleeschouwer *Het Vaderland* uit, waarvan de titel voor zich zelf sprak. Het geprononceerde patriottisme alsmede de unionistische toon die aanvankelijk overheersend waren, verzwakten naargelang de revolutionaire geluiden uit Frankrijk uitstierven en de vrees voor sociale onlusten afnam. Het weekblad, dat na enkele maanden hoe langer hoe meer de allures van een nieuwsblad aannam, knoopte opnieuw aan bij de agressieve antiliberaal houding in de trant van de vroegere *De Roskam*. De laatste aflevering kondigde de heruitgave van *De Roskam* aan, die nog slechts bij gelegenheid zou verschijnen. Daarvan is echter niets terechtgekomen.

LITERATUUR : M. de Vroede, *Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860* (Interuniversitair centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 8, 1959); - H. de Borger, *Bijdrage tot de geschiedenis van de Antwerpse pers. Repertorium 1794-1914* (Interuniversitair centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 49, 1968).

JAN HARDY