

VADERLAND, Het, Tydschrift voor letterkunde en geschiedenis, kwam in 1844 te Antwerpen van de pers. Michiel van der Voort had er de hoofdredactie van.

Zoals de ondertitel aangeeft, treffen we inderdaad literaire (zowel proza als poëzie) en historische bijdragen aan. Verscheidene stukken werden erin gepubliceerd, nadat ze eerst op vergaderingen van het Nederduitsch Tael- en Letterkundig Genootschap waren voorgelezen. Het tijdschrift werd trouwens - volgens het titelblad - uitgegeven met de medewerking van de leden van de genoemde vereniging en van andere Vlaamse letterkundigen. De bekendste medewerkers waren P. van Duyse, J.M. Dautzenberg, J. Nolet de Brauwere van Steeland, E.E. Stroobant en G.J. Dodd.

Het Vaderland beleefde slechts één jaargang en werd daarna samengesmolten met De Vlaemsche Letterbode tot Het Vaderland en De Vlaemsche Letterbode. Het nieuwe tijdschrift kende twee jaargangen (1845-'46) en was eigenlijk een voort-

zetting onder een nieuwe naam van het eerste. Van der Voort, die hoofdredacteur bleef, kon bovendien rekenen op de medewerking van de Antwerpenaren H. Conscience en P.F. van Kerckhoven.

GHISLAIN LERNOUT

VADERLAND — H. A. F. — 1911 — 111