

**TOLLENAERE, Reimond**, advocaat en politicus (Oostakker 29 juni 1909 - Kopry bij Leningrad 22 januari 1942).

Tollenaere was de zoon van een aannemer van bouwwerken. Na studies aan het St.-Lievenscollege te Gent, aan het college te Ieper en aan het Klein Seminarie te Roeselare, wilde hij priester worden; hij volgde de afdeling wijsbegeerte te Roeselare (1927-'28), maar werd na één jaar ontslagen wegens zijn Vlaams-nationale overtuiging. Daarna ging hij te Gent rechten studeren (1928-'33).



Tollenaere was aanwezig op de gouw- en landdagen van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) en op de verbondsvergaderingen van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV). Hij was tevens praeses van het AVHV-Gent (1932-'33), bestuurslid van de Dietsche Bond en hoofdbestuurslid van het Dietsch Studentenverbond. Overtuigd Groot-Nederlander was hij tegen elke vorm van Belgisch federalisme.

In 1933 werd Tollenaere algemeen propaganda-leider van het pas opgerichte Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), waar hij tot de harde kern behoorde. Daarna werd hij ook arrondissementsleider te Mechelen en in 1936 volksvertegenwoordiger voor Roeselaere-Tielt.

Op 10 mei 1940 werd Tollenaere gearresteerd en naar Frankrijk gedeporteerd, maar op 21 juni bevrijd. Hij sprak zich uit voor het nationaal-socialisme, voelde zich Dietser en Germaan, maar wilde niets weten van opnemen van de Dietse gebieden als provincies van het Duitse rijk: Vlamingen waren voor hem een apart volk. Hij werd de eerste commandant-generaal van de in 1941 opgerichte Dietsche Militie-Zwarte Brigade. Op 6 augustus vertrok hij met een groep vrijwilligers van het Vlaamsch Legioen naar Duitsland om er te gaan strijden tegen de Sovjet-Unie. Enkele maanden later sneuvelde hij aan het Oostfront als officier (Untersturmführer) van het Legioen.

**WERKEN:** *Voor een Vlaamsch Vrijwilligerskorps*, in *Volk en Staat* (18-19 mei 1941); - *Nationaal-socialisme of bolsjevisme? Leven of ondergang van Europa* (1941); - *Ons Volk in den nieuwen tijd. Naar de nationale orde en de socialistische gemeenschap* (1941); - *Voor een Vlaamsch Vrijwilligersleger. De Waffen S.S.*, in *Volk en Staat* (18-19 mei 1941); - *De Waffen S.S. De militaire loopbaan voor onze Vlaamsche jongens*, in *Volk en Staat* (15-16 mei 1941).

**LITERATUUR:** *Zoo leefde, streed en viel Dr. R. Tollenaere* (1943); - *Vlamingen aan het Oostfront I Het Vlaams Legioen* (vrij bewerkt naar een verzameling ruw materiaal van A. van

Arendonck, 1973); - A. de Bruyne, *Tollenaere 1909-1942*,  
in *Trouw* (1973, p. 127-142). MANU RUYYS