

TINEL, Jef, componist, pianist, organist, koor- en orkestleider (Lessen [Henegouwen] 11 mei 1885 - Gent 25 mei 1972).

Wy zyn bereid:
Met gloed en kragtichheit

So haem kleinste de dag: — — — — — doog want de
d'ag: — — — — — Waer niet stept — — — — — is Ken bij ons niet staen.

Handschrift van Jef Tinel.

Als zoon van een organist te Lessen speelde hij reeds als negenjarige orgel. Hij volgde het college en de normaalschool te St.-Niklaas en het muziekconservatorium te Mechelen. Daarna was hij organist te Zele, Maldegem (waar hij muziekleraar was), St.-Amandsberg en Gent. Tinel componeerde meer dan 600 liederen, 6 missen, 1 oratorium, can-

taten, dramatische werken (Fra Angelico, De verloren Zoon), orkestwerk enz. Hij stichtte koren en muziekkorpsen (o.a. te Tielt, Roeselare, Ardooie, Kortrijk) en trad overal waar men hem vroeg kosteloos op. Tinel, die kapelmeester was in het Verdinaso, sloot zich na de moord op Joris van Severen in 1940 bij geen partij meer aan, maar was niettemin in 1944 dertien weken geïnterneerd. Ettelijke malen dirigeerde hij de Vlaams-Nationale Zangfeesten. Zijn meest bekende strijdlied is wel : Wij zijn bereid. Hij werd begraven op het Campo Santo.

GASTON CLAES