

**TICHELEN, Theodoor van**, baanbreker op het gebied van de Vlaamse bijbelexegese, hoofdinspecteur van het lager onderwijs (Stabroek 2 september 1877 - St.-Gillis-Brussel 4 december 1945).

Hij was zoon van een dorpssmid en volgde de humaniora aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, waar hij klasgenoot van Frans van Cauwelaert was; beiden waren propagandisten voor *De Student*. Hij doctoreerde in 1905 met hem te Leuven in de thomistische wijsbegeerte onder leiding van professor Mercier, studeerde er klassieke talen en exegeese en genoot van 1906 tot '18 de leiding van pater Lagrange, aan de bijbelschool te Jerusalem.

Bij zijn terugkeer in 1908 was zijn Vlaamsgezindheid een hinderpaal voor zijn benoeming tot professor in de bijbelexegese aan het Groot Seminarie te Mechelen. Tot zijn eigen teleurstelling en ieders verbazing werd hij benoemd tot kapelaan te Brussel. Wel doceerde hij een tijdlang bijbelwetenschap in het Scholasticaat der Missiën van Scheut en aan de Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen te Antwerpen, maar verder kwam zijn wetenschappelijk werk (een groot aantal boeken over exegeese) uitsluitend ten goede aan de Vlaamse cultuur. Zijn wekelijkse artikelen in *De Boer* en zijn bijdragen in *Ons Geloof*, dat hij sedert 1912 leidde, waren een steun voor de man uit het volk en voor de elite. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte hij mee aan het anti-Duitse clandestiene blad *De Vlaamsche Leeuw* maar steunde na de oorlog zijn Vlaamse vrienden trouw.

LITERATUUR: F. van Cauwelaert, *Een parel van vriend en man*, in *Elckerlyc* (4 september 1937); - Z.E.H. Kan, *Th. van Tichelen, als man van godsdienstwetenschap, publicist en letterkundige*, in *De Morgenpost* (11 september 1937) beide artikelen werden overgedrukt in het driemaandelijks tijdschrift van het Klein Seminarie te Hoogstraten *Komaan* (1938, p. 6-12 met foto); - D. de Pauw, *In Memoriam*, in *Boekengids* (1946, p. 73-74, met foto); - artikelen in *Ons Geloof* (1946, p. 3-39, p. 255-263); J. Coppens, *Kan. Th. van Tichelen en zijn bijbelwerk*; - F. van Cauwelaert, *Kan. Th. van Tichelen, een trouwe dienaar van land en volk*; J. de Voght, *Dr. Th. van Tichelen, religieus-letterkundig publicist*; E. Torfs, *Th. van Tichelen, onderpastoor op S. Klara te Brussel*; F. van Cauwelaert, *Bij het graf van Th. van Tichelen*, L. Bril, *Bij het graf van Th. van Tichelen*; - *Komaan* (1947, p. 42-44).

JOZEF LAUWERYS