

THYS, Isfridus (eigenlijk Jan Frans), priester, historicus (Brecht 11 januari 1749 - Antwerpen 3 januari 1824).

Herhaaldelijk dong hij met Latijnse en Nederlandse verhandelingen mee in wedstrijden van de Theresiaanse Academie (o.m. 1783-'93) en werkte ook mee aan de Acta Sanctorum van de Bollandisten (1790-'94). Sedert 1816 lid van de Academie te Brussel en ambteloos gevestigd te Antwerpen, waar hij zich een voorstander van het Nederlands toonde, o.m. in zijn werk *Verhandeling over onze Nederduytsche tael* (1821), geschreven n.a.v. een prijsvraag van het Antwerps genootschap Tot Nut der Jeugd. Hierin hield hij een pleidooi voor het inschakelen van de moedertaal bij de studie van vreemde talen van wetenschappen.

LITERATUUR: P. Visschers, *Mengelingen van vaderland-schen inhoud* (1855, p. 374-381); - J. Ernalsteen, *Isfridus Thys*, in *Oudheid en Kunst. Tijdschrift van de oudheidkundige Kring van Brecht*, II (1920, p. 33-72); - P. Bergmans, *Thys (Jean-Charles)*, in *Biographie Nationale*, XXV (1930-'32, kol. 204-207); - J. Smeyers, *Vlaams Taal- en volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18de eeuw* (1959, p. 98); - A. Deprez, *Brieven van, aan en over Jan Frans Willems 1793-1843. Algemene Inleiding*, II (1965, p. 271) en *Teksten*, I (1966, p. 353-354 en 360-362).

ADA DEPREZ