

**SZONDI, Sandor**, ambtenaar, politicus en polemist (Boedapest 25 augustus 1920).

Werd op zesjarige leeftijd als Hongaars pleegkind opgenomen te Avelgem, bezocht het college van Kortrijk en vestigde zich na studies in de rechten te Leuven in 1949 als ambtenaar te Brussel.

Szondi, wegens zijn patriottische houding bij de bevrijding genaturaliseerd, ondervond in Sint-Joost-ten-Node de problemen waarmee het Vlaams gezinshoofd te Brussel geconfronteerd werd, aan den lijve. In 1956 richtte hij het Ver-

bond van het Vlaams Overheidspersoneel mee op en in 1960 riep hij in Etterbeek, zijn voornaamste werkterrein, een Centraal Secretariaat van Vlaamse verenigingen in het leven. In 1969 werd een Vlaamse peutertuin uit de grond gestampt. Szondi geeft tevens een maandblad, *Eigen Leven*, uit.



In het belang van de Vlaamse zaak kwam hij in 1970 niet meer op bij de gemeenteraadsverkiezingen om de verkiezing van andere Vlaamse kandidaten, die zich de haat van de Franstalige extremisten nog niet op de hals gehaald hadden, te vergemakkelijken. De vorige zes jaar had hij nl. als mandataris van de Christelijke Volkspartij een hardnekkige en soms succesrijke strijd geleverd tegen de anti-Vlaamse kuiperijen van de meerderheid. Ondertussen begeleidde Szondi zijn strijd met een voorlichtingscampagne in *De Gazet van Antwerpen*, benevens als spreker op talloze avonden in het gehele Vlaamse land. In 1968 werd hij voor zijn actie met de Visser-Neerlandia-Prijs onderscheiden.

Sinds mei 1973 is Szondi algemeen secretaris van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie.

LITERATUUR: G. Fonteyn, *Vooraleer het te laat is*, in *Gazet van Antwerpen* (18 september 1968).

KAREL HEMMERECHTS