

STRAELEN, J.A. Emmanuel van, geneesheer (Antwerpen 24 december 1815 - Kapellen 27 juni 1871).

Was leerling van het stadscollege van Mechelen en studeerde van 1835 tot '38 geneeskunde te Leuven. In 1840 werd hij bibliothecaris aan de universiteit en zes jaar later vestigde hij zich als arts in Kapellen.

VERTOOG

AEN

MYNE VLAEMSCHEZINDE

STADGENOOTEN.

De leste drydaegsche keus heeft u getoond wat gy vermoogt, als ge eens wilt vereenigd zyn; wat en zoudt ge niet, indien gy nimmer gescheiden waert?

Al te lang had de verdeeldheid ons kamp als in twee vyandige legers gesplitst: het hangt nu van ons af, of wy nogmaels het oor aen hare booze ingevingen zullen leenen.

Persoonlyk belang, gekwetste eigenliefde aen den eenen kant; overdreven yver, en laetdunkendheid misschien, aen den anderen kant; mogelyk misverstand aen beiderzyde: zie daer, wat die verdeeldheid heeft doen ontstaen, en de schadelyke gevolgen voortgebracht die wy nu allen betreuren.

Van heden af, zy hier een sluier over geworpen; en de groote, de verheven zaek voor welke wy in lief en leed nimmer opgehouden hebben werkzaam te zyn, zal een nieuwen luister ontleenen aen de nadere vereeniging die wy gedurende de dry merkweerdige dagen plegtig gesloten hebben.

Met die gevoelens beziel, zullen wy des te zekerder het doel bereiken waerhene wy allen streven: de verheerlyking onzer dierbare moedertael, door het wedereischen van een regt dat ons sints twintig jaren ontzegd is geworden.

Tijdens zijn middelbare opleiding was Van Straelen beschermeling van zijn principaal Jan David, die hem zijn moedertaal leerde waarderen. Hij richtte in oktober 1836 te Leuven het Taal- en Letterlievend Studentengenootschap op met de kenspreuk Met Tijd en Vlijt. Als vurig Belgicist en hevig tegenstander van het „Hollands” en het Frans wilde hij door dit genootschap de beoefening van de zogenaamde Nederduitse taal bevorderen. Na zijn vestiging in Kapellen schreef hij nog enkele pamfletten in verband met de V.B.

WERKEN: *Vertoog aan myne Vlaemschgezinde stadsgenooten* (1851); - *La réforme électorale et la question flamande portées devant le conseil provincial d'Anvers, session 1852* (1852); - *In Vlaanderen Vlaemsch! Oproep tot het Vlaamsche Volk* (1860).

LITERATUUR: L. Dosfel, *Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche studentenbeweging* (1924); - *Ons Leven herdenkt het honderdjarig bestaan van „Met Tijd en Vlijt”* (1937).

LIEVE VOS-GEVERS