

STORM / DE STORM, halfmaandelijks katholiek studententijdschrift (1919-'21). Verscheen onder de titels : Vliegt de Blauwvoet storm op zee. Halfmaandelijksch orgaan der Vlaamsche Jeugd (15 april - 15 december 1919); Storm. Halfmaandelijksch orgaan der katholieke Vlaamsche jeugd (januari - 1 juli 1920); Storm. Dit is een tijdschrift voor het Vlaamsch Studentenvolk (15 juli - 15 december 1920); Storm. Dit is een tijdschrift voor het katholiek Vlaamsch studentenvolk (1 januari - 15 september 1921); De Storm. Katholiek Vlaamsch Jeugdorgaan (1 oktober - 1 december 1921).

De redactie was tot 1 juli 1920 gevestigd in Antwerpen, van 15 juli 1920 af te Lier in het tijdens de grote vakantie 1919 door E. van der Hallen opgerichte Katholiek Vlaamsch Secretariaat voor Studentenaarbeid. Het blad wilde een bindmiddel zijn tussen de nog naast elkaar werkende studentenbonden en ontstond evenals het genoemde Secretariaat voor Studentenaarbeid te Lier als spontane



*De groep rond het tijdschrift Storm in 1919-'20.
Zittend van links naar rechts: René Goris, Julia Kestens (mevr. Leo Scheere), Yvonne Durt, Martha Daeseleire, Tony Kerremans. Staande van links naar rechts: Leo Kunnen, Frans Daeseleire, Joz. de Ridder, Theo Vonck, Jules Verstraelen, J.A. Goris.*

coördinatiepoging wegens het uitblijven van een door Leuvense studenten opgezette reorganisatie van het vooroorlogse Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) (z. Studentenbewerking: Katholieke: 1919-1945). Deze pragmatische doelstelling bracht mee dat de redactie - vooral Antwerpse leerlingen en studenten, onder wie F. Daeseleire, J.A. en René Goris, T. Kerremans, L. Kunnen, J. de Ridder, J. Verstraelen en Th. Vonck - pas na zeven maanden verschijnen, in het begin van november 1919 een beginselverklaring publiceerde. Storm wilde algemeen (geen strikt programma), Vlaams (geen voorkeur voor een bepaalde richting of partij) en katholiek (van geest) zijn. Toen eindelijk in Leuven het AKVS gereorganiseerd werd, overwoog de redactie even overdracht van het blad aan het AKVS-bestuur, maar de vrees dat de frequentie van verschijnen en de kwaliteit zouden verminderen hield haar er toch van af. Tijdens de tweede jaargang was een lichte radicalisering merkbaar. Meer aandacht werd besteed aan contacten met Noordnederlandse studerende en in het midden van het jaar verschenen enkele anti-Belgische artikelen. De verstandhouding met het AKVS-bestuur (L. de Jonghe, J. Bouwens, J. Quix, E. Rubbens) was verbeterd, maar verkoelde opnieuw bij het zonder voorafgaand overleg publiceren van een door het bestuur aan de Belgische bisschoppen geschreven brief (nr. van 15 juni 1921). Een maand later trad de Antwerpse redactie af en werd het blad verder geredigeerd door E. van der Hallen te Lier. Deze had amper een paar nummers uitgegeven, toen op het studentencongres te Mechelen (21-23 augustus 1921) meegedeeld werd, dat het AKVS een nieuw eigen officieel blad zou gaan uitgeven, getiteld De Blauwvoet. Ondanks gebrek aan medewerking van het AKVS-bestuur en financiële moeilijkheden startte Van der Hallen toch met een derde jaargang. Van juni 1921 af probeerde hij het blad te verruimen door naast de schaars geworden berichten over de studentenbeweging meer aandacht te besteden aan kunst en cultuur. Hij wou de taak van het verdwenen vooroorlogse Jong Dietschland overnemen. Na een hoofdartikel over nationalisme (september 1921) werd hier en daar door de geestelijke overheid aan de leerlingen verboden Storm te lezen.

Een naamwijziging in De Storm kon het blad niet meer redden. Eind 1921 verschenen de laatste nummers.

LITERATUUR : *Gedenkboek Ernest Van der Hallen. Voorman der jeugd* (1958); - H. van den Haute, *Ernest Van der Hallen. Monografie over leven en werk* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. Univ. Leuven, 1962); - L. Vos, *Het A.K.V.S. in konflikt met de geestelijke overheid. Nationalisme en kultuurflamingantisme in de katolieke Vlaamse studentenbeweging* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. Univ. Leuven, 1969).

LOUIS VOS