

SOCIALISTISCHE VLAAMSE STUDENTEN-BEWEGING (SVSB), kort na de officiële heropening van de Gentse universiteit, in 1945, opgericht. Bleef bestaan tot 1965.

Vlak voor de oorlog was de socialistische studentenbeweging versnipperd in een aantal ultra-linkse groepen, die meestal buiten en tegen de Belgische Werkliedenpartij ageerden (Marxistische Kring. Rode Studentenbond). De initiatiefnemers van 1945 - vooral J. Neyrinck (sociale wetenschappen) en M. van Kerkhoven (rechten) - stonden op een orthodox standpunt dicht bij de nieuwe georganiseerde Belgische Socialistische Partij, maar ook beklemtoonden ze vrij sterk het Vlaamse element. Dit verklaart de naamgeving, waarover trouwens nog wel wat woorden zijn gevallen. De meer linksgezinde studenten bleven buiten de kern en werkten meer, volgens de vooroorlogse traditie, in 't Zal wel Gaan.

De voornaamste doelstellingen van de SVSB waren : 1) door het organiseren van voordrachtavonden met discussie zich een oordeel trachten te vormen over de ontwikkelingen in de eigen tijd, 2) optreden tegen elk reactionair formatisme dat de gewetensvrijheid tracht te belemmeren en tegen de franskiljonistische kliekgeest die het prestige van de Vlaamse universiteit ondermijnt, 3) solidair zijn met de arbeiders, waar het gaat om de strijd voor hun belangen.

Onder voorzitterschap van G. Vandewalle (1946-'47) kreeg de SVSB van november 1946 af meer structuur en werkte ze mee aan de totstandkoming van het eerste Algemeen Nederlands Studentencongres, dat te Gent plaatshad. De volgende voorzitter, Chr. de Bruyker (1948-'49), organiseerde de eerste grote publieke voordrachten, ingeluid met H. Vos als spreker. Daarna voerden o.a. ook E. Missiaen (senator), R. Minne, H. Fayat, P. Vermeylen e.a. het woord.

Orgaan van de SVSB was Opbouw, dat voor het eerst tijdens het academiejaar 1946-'47 ter gelegenheid van de wetgevende verkiezingen verscheen. Onregelmatig en in wisselend formaat verscheen het tot in 1962. Korte tijd was er een poging om van Opbouw een nationaal blad te maken, maar van 1955 af was het opnieuw uitsluitend Gents.