

SIPS, Lodewijk (eigenlijk Joannes Ludovicus), zakenman en expert in scheepvaartangelegenheden (Antwerpen 16 augustus 1858 - Antwerpen 17 januari 1922).

Speelde te Antwerpen als flamingant een voorname rol in de Meetingpartij, nl. in de Nederduitsche Bond en in het Katholiek Democratisch Verbond. Hij was een pionier van de mutualistenorganisatie en stond bekend als een hardnekkig anti-militarist. Sips werkte mee aan het weekblad Ons Recht. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij activist en werkte hij samen met Ad. Henderickx. Hij schreef een aantal ondertekende artikelen in het weekblad De Eendracht. Sips was aanwezig op de stichtingsvergadering van de Raad van Vlaanderen, 4 februari 1917, doch werd geen lid van de Raad. Hij was ook actief in de vredesbeweging en werd voorzitter van de op 12 juli 1917 gestichte vereniging Per Crucem ad Lucem, die op zuiver godsdienstige grondslag activistisch optrad.