

SINT-ARNOUT, Antwerpse jeugdgroep, opgericht in 1946 door Wim de Roy en Gust van Damme. Deze groep voerde een tijdlang haar actie rondom het Xaveriuscollege (pater Van Laer s.j.) en legde vooral de klemtoon op jeugdbewegingstechniek en leidersbeginsel, wat spanningen tot gevolg had die in 1949 leidden tot uitsluiting van o.a. Karel Dillen en Herman Wauters. Sint-Arnout werkte tot dan samen met de jeugdgroep Artevelde (Gent) onder de naam Jeugdverbond der Lage Landen. Uit deze Gentse jeugdgroep ontstond eind 1949 het Algemeen Diets Jeugdverbond, toen bleek dat een jeugdverbond-eenheid met Sint-Arnout onmogelijk was. Ook met het Rodenbachvendel mislukte een dergelijke poging.

Nadat de leiding door Wim de Roy opgegeven was, voerde de groep enkele jaren een zelfstandig bestaan om in 1956 samen te smelten met de Antwerpse jeugdgroep Willem van Saeftinghe tot het vendel Marnix van Sint-Aldegonde, waaruit het Verbond van Blauwvoetvendels ontstond. Sint-Arnout beschikte over een jeugdmuziekkapel en gaf een gestencild blad uit : Kamp.

STAF VERMEIRE