

**SIFFER, Alfons Frederik**, drukker-uitgever, publicist, politicus (Zomergem 21 maart 1850 - Gent 3 maart 1941).

Hij liep na zijn humaniora college aan de universiteit te Leuven en voltooide zijn studie voor kandidaat-notaris te Gent. Daar vestigde hij zich als drukker-uitgever en boekhandelaar. In 1895 werd Siffer gekozen tot lid van de gemeenteraad (tot 1912 en van 1921 tot '39) en in 1909 tot schepen en waarnemend burgemeester (tot 1911). Van 1912 tot '32 was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo.

Siffer schreef bijdragen in dicht en proza voor o.m. Lettervruchten van Met Tijd en Vlijt en het door hem gestichte en uitgegeven Het Belfort. In 1875 was hij medestichter en secretaris-penningmeester van het Gentse Davidsfonds, van 1885 af alleen nog penningmeester en van 1910 tot '30 voorzitter. Zijn taak was het de middelen te verwerven voor de instandhouding van de volksbibliotheken, waarvan het Davidsfonds, in wedijver met het Willemsfonds, de stad ruim voorzag. Bij de heroprichting in 1878 van het algemeen Davidsfonds werd hij lid van het hoofdbestuur, later werd hij ondervoorzitter (van 1910 tot '35).

Toen bij de stichting van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886) F. de Potter tot vaste secretaris en H. Claeys tot lid werden benoemd, bracht het Davidsfonds aan beiden hulde tijdens een feestelijke bijeenkomst met Siffer en senator J. Lammens als feestredenaars. In 1891 nam Siffer deel aan de oprichting van de Vlaamsche Katholieke Landsbond. Bij hem verschenen ook: Dietsche Warande van Alberdingk Thijm (in 1900 samengesmolten met Het Belfort onder de naam Dietsche Warande en Belfort, met E. Vliebergh als redactie-secretaris), de Duikalmanak van G. Gezelle, het Katholiek Onderwijs enz.

In de hoedanigheid van waarnemend burgemeester (in 1909) hield hij bij de opening van het academiejaar van de Gentse universiteit een redevoering in het Nederlands, iets wat tot dan toe in het Frans was gebeurd. Het volgend jaar (1910) begroette hij bij dezelfde gelegenheid in de toekomst de Vlaamse hogeschool. Al was hij stadsmagistraat en al werd de nagestreefde hervorming door velen voor de stad nadelig geacht, toch stond Siffer vooraan in de strijd voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit. Dit belette niet dat hij na de Kamerontbinding als lijstaanvoerder voor de katholieke lijst uit de stemming kwam en door de

kiezers met grote meerderheid als volksvertegenwoordiger (1912-'32) naar het parlement werd gezonden. In het parlement verdedigde hij het opnieuw ingediende wetsvoorstel-Franck-Van Cauwelaert, dat in 1913 echter op de achtergrond raakte wegens de Gentse wereldtentoonstelling, waar Frankrijk aan deelnam met de duidelijke wens „Gand français” te behouden. Toen in 1914 de behandeling een gunstige eindstemming deed verhoppen, kwam de oorlog tussenbeide. Intussen had Siffer als ondervoorzitter een leidende rol gespeeld bij de voorbereiding en uitvoering van de belangrijke Davidsfondscongressen te Sint-Niklaas (1910) en te Antwerpen (1912). Bij de naoorlogse verkiezingen werd het mandaat van Siffer telkens hernieuwd en kon hij in de Kamer het zijne bijdragen in de totstandkoming, ondanks de Vlaamse verdeeldheid en de verwoede tegenstand van de Fransgezinden, van de toen bereikbare Vlaamse wetten. In 1919 was hij bij de eersten die Vliebergh hielpen om het Davidsfonds te doen herleven. Tijdens de jubileumvergadering te Lier in 1925 werd hij door prof. Boon gehuldigd om zijn 50-jarig lidmaatschap van het hoofdbestuur. In 1930 nam hij ontslag als voorzitter van de afdeling Gent en in 1935 als eerste ondervoorzitter van het hoofdbestuur.

**WERKEN:** Bijdragen in *Lettervruchten van Met Tijd en Vlijt* en in *Het Belfort*; - *Fr. De Potter en Dr. H. Claeys, ter gelegenheid hunner benoeming in de Kon. Vl. Academie* (1887); - *Pater Servatius Dirks* (1887); - *Wet van 3 mei 1889 betrekkelijk het gebruik der nederlandsche taal in strafzaken* (1890); - *Multatuli* (1890); - *Frans de Potter en zijn werken* (1905); - *Frans de Potter, in Jaarboek van het Davidsfonds* (1905, p. 140-180); - *De laatste dagen der Duitsche bezetting te Gent* (1921).

**LITERATUUR:** P. Fredericq, *Schets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging*, II-III (1906-'08); - T. Coopman en L. Scharpé, *Geschiedenis der Vlaamsche letterkunde*, (1910); - M. Lamberty, *De politieke geschiedenis en de Vlaamsche Beweging*, in *Geschiedenis van Vlaanderen*, VI (1949); - M. Cordemans, *Dr. Laporta en « De Student »* (1950).

XAVIER F. SMEESTERS