

SELS, Jozef, arts (Duffel 28 maart 1900 - Lier 10 september 1974).

Na oude humaniora aan het St.-Gummaruscollege in Lier te hebben gevolgd studeerde hij aan de Katholieke Universiteit te Leuven, waar hij in 1925 doctor in de geneeskunde werd. In 1927 huwde hij met Martha Laporta en vestigde zich in Lier.

Van 1921 tot '24 was Jozef Sels voorzitter van het Duffelse studentengilde Door Arbeid en Volharding. Van 1922 tot '24 was hij tevens voorzitter van de goubond van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS). Als zodanig organiseerde hij de gowdagen te Wuustwezel, Turnhout en Tongerlo-Westerlo en een ophefmakende landdag in Lier (2-4 september 1924), toen Lodewijk Dosfel sprak bij de herdenking van Dr. Laporta. Omdat het AKVS een Vlaams-nationaal standpunt innam, werd voor deze landdag de feestzaal van de katholieke organisaties aan de studenten geweigerd. Als student in Leuven was Jozef Sels o.m. secretaris van Met Tijd en Vlijt (1923-'24). In die hoedanigheid was hij medeondertekenaar van het manifest *Handen af n.a.v. de Bormsbetoging van 10 februari 1924* en de daaropvolgende verwijdering van G. Iserbyt, voorzitter van het Algemeen Vlaamsch Hoogstudentenverbond (AVHV), van de universiteit. Sels was in Leuven ook bestuurslid van de Vlaamsch-Nationale Studiekring (voorzitter P.F. Beeckman) en ondervoorzitter van het St.-Thomas-genootschap (voorzitter G. Romsée). In 1924-'25 was hij voorzitter van de wetenschappelijke kring van de doctoraatsstudenten in de geneeskunde *Taal en Kennis*. Eind juni 1925, toen de klassieke foto der promovendi met de professoren moest worden gemaakt, weigerde *Taal en Kennis* uit protest tegen de al te trage vernederlandsing van de universiteit.

Na zijn studie heeft Jozef Sels, in de geest van zijn schoonvader, de studentenleider A. Laporta, een rol gespeeld in de volksontwikkeling en de cultuur-politieke strijd. Van 1936 tot '70 was hij voorzitter van het Davidsfonds-afdeling Lier, dat

geruime tijd de voornaamste afdeling van het land was. Van 1937 tot '65 was hij voorzitter van de Antwerpse gouwbond van het Davidsfonds. Sinds 1934 maakte hij deel uit van het hoofdbestuur van het Davidsfonds, van 1957 tot '65 was hij algemeen ondervoorzitter.

GASTON DURNEZ