

RUUSBROEC-GENOOTSCHAP, werkgenootschap van enkele jezuiten uit Vlaanderen en Nederland, door pater D.A. Stracke opgericht. Van 1945 tot '73 was pater L. Moereels opvolger van Stracke als tweede praeses van het Genootschap. In 1974 werd het Ruusbroec-Genootschap als wetenschappelijk onderzoekscentrum opgenomen in de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius; pater L. vander Kerken werd tot directeur benoemd. Het Genootschap was eerst gevestigd aan de Rubenslei en sedert 1938 in de Prinsstraat.

Het Ruusbroec-Genootschap werd door Stracke opgericht met het doel de vroomheidsgeschiedenis in de oude Nederlanden na te vorsen. Het verband met de V.B. vermoedt men reeds door de persoonlijkheid van de stichter en door de opzet van het werk, die steeds heel-Nederlands geweest is en in een gemeenschappelijk tijdschrift voor Noord en Zuid zijn neerslag vond. Wat de grondgedachte betreft, deze is, met uitsluiting van alle werkelijke politieke actie, toch ongetwijfeld mede gedragen door de overtuiging dat de culturele heropleving van het Vlaamse volk ten zeerste bevorderd wordt door de kennis van zijn geestelijk verleden en van de belangrijke rol die het op dit gebied meer dan eens in de Europese wereld gespeeld heeft, in de allereerste plaats door de geschriften van Jan van Ruusbroec. De naam zelf van het Ruusbroec-Genootschap wil een hulde zijn aan deze „prins der Nederlandse mystiek” (Stracke).

De uitgaven van het Ruusbroec-Genootschap zijn Ons Geestelijk Erf (driemaandelijks tijdschrift, opgericht in 1927) en Studiën en Berichten van Ons Geestelijk Erf (sedert 1931).

LODEWIJK MOEREELS