

RUDDER, Renaat de, oorlogsvrijwilliger (Oostaker 11 december 1897 - Merkem 17 december 1917).

Leerling van het St.-Vincentiuscollege te Eeklo. Meldde zich als oorlogsvrijwilliger, ofschoon hij nog geen volle zeventien jaar was. In de loop van 1916 werkte hij mee aan de oprichting van een studiekring en stichtte een soldatenblaadje voor Landegem nl. IJzerkerels. Hij verleende tevens zijn medewerking aan *Ons Vaderland* en aan *De Belgische Standaard* en was actief in de Frontbeweging. Zijn bijdragen in *Ons Vaderland* werden na de oorlog gebundeld en samen met sommige van zijn brieven uitgegeven als *Grachtblommekens* (1922). Tijdens een patrouilletocht waarvoor hij zich vrijwillig had aangemeld, werd hij bij vergissing getroffen door een Belgische kogel en stierf in het militair hospitaal te Hoogstade. In 1932, tijdens de 13de IJzerbedevaart, werd zijn stoffelijk overschot overgebracht en bijgezet in de crypte van de IJzertoren. Reeds in 1931 was een 9 meter hoog standbeeld van De Rudder, door K. Aubroeck ontworpen, als hoekpijler van de oorspronkelijke IJzertoren onthuld; het werd na de vernieling van de toren (1946) in de zgn. Paxpoort ingebouwd (1949).



R. de Rudder door J. English.

LITERATUUR : O. Dambre, *Uit de Zielesang van Renaat de Rudder, den heilige van den Yzer*, in *Onze Jeugd* (1922, p. 283-288); - O. Dambre, *In bedevaart naar Vlaanderens Doodenveld* (1924, p. 113-143); - *De symbolen van de IJzertragedie* (1949, tweede druk, p. 31-53); - F. de Pillecyn, *Renaat de Rudder* (1957, derde uitgave); - F.A.J. Dambre, *Rudder, René Isidoor (gen. Renaat)*, in *Nationaal Biografisch Woordenboek*, IV (1970); - J. Maton en S. de Keyser, *Gedenboek Renaat de Rudder* (1973).

LUC SCHEPENS