

RONSE, Edmond, advocaat, sociaal werker, politicus (Gent 15 maart 1889 - Melsen 3 juli 1960).

Oudste zoon van Herman Ronse, van wie hij zijn democratische en sociale gezindheid erfde. Edmond Ronse behaalde te Gent het diploma van doctor in de rechten en licentiaat in de handels- en koloniale wetenschappen. Zijn activiteit was vooral op het maatschappelijke gericht. Vóór 1914 hield hij zich bezig met de Vlaamse trimards in Frankrijk en gedurende de Eerste Wereldoorlog met de Belgische vluchtelingen aldaar. Na 1918 vestigde hij zich als advocaat in zijn geboortestad. In 1926 werd hij lid, daarna gedeputeerde, later voorzitter (1936-'39) van de Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen. Zijn in dit college opgedane sociale ervaring deelde hij mee in de brochure: *De provincie en het arbeidersvraagstuk*.

Van 1926 af was Edmond Ronse voorzitter van het Christelijk Werkersverbond Het Volk van het arrondissement Gent, in welke hoedanigheid hij tal van zaken op touw zette, zoals Volksdeposito-kas, Volkshaard (een bouwmaatschappij), Volkskrediet en Volksverzekering.

In 1939 werd hij tot senator gekozen. Bij het begin van de bezetting vernam hij van de Duitsers dat hem „öffentliche Tätigkeit aller Art” ontzegd werd, later mocht hij ook het beroep van advocaat niet meer uitoefenen, omdat hij de nietigheid van sommige besluiten der secretarissen-generaal had bepleit. In september 1944 werd hij minister van Binnenlandse Zaken in de regering-Pierlot, daarna ook van Volksgezondheid, in februari 1945 minister van Voorlichting in de regering-Van Acker. Zinspelend op de gevolgen van de collaboratie zei hij, daags na zijn eerste ambtsaanvaarding: „De Vlamingen gaan het waarschijnlijk hard te verduren krijgen, maar wij zullen ons niet laten doen”. In juni 1945 trad hij echter samen met de andere ministers van de Christelijke Volkspartij uit de regering, ingevolge de koningskwestie. In 1947 werd hij burgemeester van de Schelde-gemeente Melsen.

WERKEN: *L'émigration saisonnière belge* (1913); - *De slag aan den IJzer* (1915); - *Handboek van den Belgische vluchteling in Frankrijk* (1915); - *Het proces van Leopold III* (1945).
LITERATUUR: J. Verstraelen, *75 jaar A.C.W. arrondissement Gent* (1966).

FRANS HUGAERTS