

ROMPAEY, Dries van (eigenlijk Frans-Jan-Andries) advocaat (Wilrijk 21 juni 1897 - Antwerpen 18 februari 1964).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij oorlogsvrijwilliger. In 1923 promoveerde hij tot doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven en werd nog datzelfde jaar ingeschreven bij de Orde der Advocaten te Antwerpen.

Te Leuven behoorde Van Rompaey in 1919 tot de leiding van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) en volgde in 1920 L. de Jonghe op als algemeen voorzitter voor het jaar 1920-'21, het jaar waarin het eigen maandblad *De Blauwvoet* tot stand kwam. Als Vlaams oudstrijder behoorde Van Rompaey sinds 1921 tot het IJzerbedevaartcomité en was hij sinds december 1924 commissaris van de vzw Bedevaart naar de Graven van de IJzer, waar hij lid van het Comité bleef tot 1944.

Toen in een artikelenreeks in *De Standaard* van 8 tot 11 november 1927 (o.m. van L. Kiebooms, L. Moyersoën en K. van Cauwelaert) het nationalisme in het AKVS werd aangevallen, nam Van Rompaey het er met H. Borginon, A. Catry en T. Herbert in Jong Dietschland van november-december 1927 integendeel voor op. In een open brief aan de redactie van het blad *Vlaanderen* drong Van Rompaey in 1929, met B. Maes (Gent) en F. T'Sjoen (Brussel), erop aan het initiatief te nemen tot de oprichting van een derde Raad van Vlaanderen, en begin 1932 stelde hij met R. Lagrou en B. Pil aan J. Leuridan voor een Vlaams-nationale politieke partij op parlementair standpunt op te richten. In de Kristelijke Vlaamsche Volkspartij (z. aldaar) behoorde Van Rompaey met Lagrou, Pil en E. Lehembre tot de „harden”.

In 1940 werd hij ondervoorzitter van de Nationaal Socialistische Beweging-Vlaanderen (z. aldaar), die ijverde voor een Groot-Nederlandse Staat en een Centraal-Europese eenheid. In mei 1946 werd hij veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. Nadat hij in 1957 van het Hof van Beroep te Brussel eerherstel verkregen had, werd hij datzelfde jaar opnieuw ingeschreven als advocaat.

LITERATUUR: H.J. Demoen, *Jeroom Leuridan* (1963); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939*, II-III (1969); - A.W. Willemsen, *Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940* (1969, tweede uitgave); - E. de V., *Het verslag van generaal Von Falkenhäusen*, in 't *Pallieterke* (19 april 1973).

ALBERT GOOVAERTS