

RIETJENS, Edgard Henri, journalist (Sint-Truiden 5 april 1892 - Elsene 9 maart 1933).

Deze apothekerszoon uit Sint-Truiden studeerde aan de Brusselse universiteit Germaanse filologie en was er o.m. bevriend met Eugène Cantillon en Derk Hoek. Rietjens was ook actief in de studentenvereniging Geen Taal Geen Vrijheid, waarvan hij voorzitter geweest is, zoals ook van de Groeningewacht te Brussel.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog week Rietjens uit naar Nederland, waar hij meestal verbleef in Utrecht. Hij had vooral omgang met A.J. van Vessem, die veel werk verzette om de uitgeweken Vlaamse studenten te helpen. Rietjens was er ook publicistisch actief; hij werkte mee aan De Vlaamsche Stem, De Vlaamsche Post en aan Dietsche Stemmen. Zijn artikel René de Clercq in Holland in het lacherig dorpje Bussum, in De Vlaamsche Post van 26 juni 1915, werd hem niet door alle lezers van het blad in dank afgenomen. Op 24 april 1915 woonde Rietjens te Gent een zitting bij van de Jongvlaamse Gentse groep, die geleid werd door ds. Domela Nieuwenhuis Nye-gaard. Er was toen al briefwisseling geweest over samenwerking van De Vlaamsche Post en De Vlaamsche Stem.

In 1917 was Rietjens te Utrecht medestichter van De Dietsche Bond, waarvan hij ook enige tijd bestuurslid geweest is. Hij was bevriend met de eveneens uitgeweken René de Clercq, die hoog tegen hem opzag. Met de dichter werkte hij mee aan het sinds 10 juni 1916 te Utrecht verschijnende staat- en letterkundig weekblad voor Holland, Vlaanderen en Zuid-Afrika De Toorts, dat de activisten goed gezind was. Aan het eind van de oorlog leidde Rietjens, te Brussel teruggekeerd, in Jongvlaamse geest de Gazet van Brussel, die van 2 oktober 1918 af uitkwam onder de naam De Tijd. Als publicist tekende hij al zijn bijdragen met de initialen E.H.

In het voorjaar van 1918 werd Rietjens ook aangewezen als lid van de gouvraad van Brabant, arrondissement Brussel. Het valt niet te achter-

halen, of Rietjens tegen het eind van de oorlog naar Nederland gevlucht of in België gebleven is. In ieder geval heeft hij zijn universitaire studie nooit afgemaakt. Op 7 maart 1932 werd hij met zijn echtgenote Thérèse Ardou (uit Oostende geboortig) uit Sint-Truiden afgeschreven naar Elsene, waar hij een bar ging exploiteren. Nauwelijks een jaar later verongelukte hij dodelijk met zijn auto.

WERKEN: artikelen in de bovengenoemde bladen en tijdschriften; in *De Toorts* o.m. *Over Groot-Nederlandschgezindheid*; *Frans van Cauwelaert en het Aktivisme*, *Vlaamsche graven in Franschen grond*; in *Dietsche Stemmen* hield Rietjens vooral de *Vlaamsche Kroniek* bij.

LITERATUUR: *Activisten* (1919); - M. van de Velde, *Geschiedenis der Jong Vlaamsche Beweging 1914-1918* (1941); - L. Buning, *Van Vessem en de Vlamingen*, in *Wetenschappelijke Tijdingen*, jg. 33, nr. 1 (1974, kol. 1-20).

REGINALD DE SCHRYVER
en LAMMERT BUNING