

RIDDER, Jan de, textielarbeider (Gent 13 augustus 1822 - Gent 27 september 1890).

De Ridder heeft samen met F. Bilen een belangrijk aandeel gehad in de opbouw van de Gentse arbeidersorganisatie. Hij was een der initiatiefnemers en de eerste voorzitter (1857-'68) van de Broederlijke Wevers van Gent (weerstandskas). In 1869 sloot hij zich aan bij de Gentse sectie van de Eerste Internationale.

De Ridder werkte mee aan Het Werkverbond (1860-'62), het eerste Nederlandstalig arbeidersweekblad, gesticht door Pol van Loo. Hij was tevens betrokken bij de poging tot oprichting van een Nederlandstalige uitgave van La Tribune du Peuple (Brussel, 1861-'69). Bij de voorbereiding van en op de Vlaamsche Landdag in mei 1866 onderschreef hij, ervan overtuigd dat de regering de Vlamingen verstootte, de leuze In Vlaenderen

Vlaemsch ! en ondertekende hij, als vertegenwoordiger met Bilén en E. Moyson van de Gentse arbeiders, op de Landdag te Brussel in november 1867 mede het manifest dat het gebruik van het Nederlands bij de rechtbanken in Vlaanderen eiste.

LITERATUUR : *Avanti*, *Een terugblik*, I (1907); - *Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging* (onder leiding van J. Dhondt, 1960-'68); - D.E. Devreese, *Militanten rond de Eerste Internationale in België, 1860-1880* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniv. Gent, 1968).

DAISY E. DEVREESE