

PUYMBROUCK, Herman van, letterkundige, Vlaams-nationalistisch journalist (Antwerpen 11 mei 1884 - Königswinter 29 juni 1949).

Verloor zeer jong zijn ouders en kwam in een weeshuis. Studeerde aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen en aan de middelbare normaalschool te Gent. Werd als onderwijzer aangesteld aan een lagere school van de stad Antwerpen. Hij huwde een dochter van de bekende Antwerpse uitgever-drukker Victor Ressler en werd daardoor de zwager van Lode Baekelmans, die eveneens met een dochter van Ressler gehuwd was.

Voor de Eerste Wereldoorlog was hij bedrijvig op letterkundig gebied. Hij schreef naast de degelijke studie Cyriel Buysse en zijn land (1911; een tweede uitgave verscheen in 1929) en de studie, getiteld Georges Eekhoud en zijn werk (1914) ook gedichten en proza. Tijdens de oorlog was hij brancardier te Calais. Onmiddellijk na de oorlog stichtte hij in opdracht van de Legerleiding van de Frontbeweging (H. Borginon en Ad. Debeuckelaere) Het Vlaamsche Front, waarvan hij de voorzitter werd. Hij verdedigde de democratische strekking van Het Vlaamsche Front tegen de rechtse, autoritaire opvattingen van Joris van Severen. In 1933 weigerde hij toe te treden tot het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). In 1934 veranderde hij plotseling



van houding en publiceerde in het dagblad De Schelde van 30 september een artikel waarin hij zich ter beschikking stelde van de leider van het VNV. Hij kreeg de redactie van De Schelde (van november 1936 af : Volk en Staat), waarin hij een eigen, sterk pro-Duitse koers volgde. Dit leidde tot een conflict en in 1937 werd hij uitgestoten uit de leiding van het VNV en uit de redactie van Volk en Staat. Eind 1939 gaf hij nog een eigen weekblad uit, De Vlaamsche Post, en vatte het plan op een nieuwe organisatie te stichten onder de naam Vlaamsche Volksgemeenschap. Na mei 1940 was hij een der eerste nationaal-socialisten in Vlaanderen en publiceerde hij de brochure Vlaanderen in de nieuwe Wereldorde. Hij trad toe tot de Algemeene SS-Vlaanderen en stichtte binnen deze organisatie een Kultuurcentrale. Na de oorlog bij verstek ter dood veroordeeld overleed hij te Königswinter in Duitsland; op het kerkhof aldaar is hij begraven.

FRANS VAN DER ELST