

PRIMS, Floris, kanunnik, archivaris, historicus (Antwerpen 3 maart 1882 - Antwerpen 26 oktober 1954).

Kreeg zijn middelbare opleiding te Antwerpen in het St.-Norbertusgesticht en het St.-Jan Berchmanscollege, evenals in het college te Herentals. Medewerker aan de Student en aan Jong Dietschland. Na het Groot Seminarie te Mechelen te hebben bezocht (1940), studeerde hij geschied- en zedekundige wetenschappen te Leuven. Leidde de redactie van De Gids op Maatschappelijk gebied,



Leraar aan St.-Stanislasgesticht te Berchem (1906), secretaris van pater Rutten en directeur van het Institut de documentation catholique belge (1912). Hij hield debatten, o.m. met Camille Huysmans en Hendrik de Man (1912-'13) en organiseerde de eerste Sociale Weken. Door de geestelijke overheid werd hij tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Engeland gestuurd om de Belgische vluchtelingen te helpen en gaf hij er De Stem uit België uit (1914-'19). Doctor in de zede- en geschiedkundige wetenschappen op de dissertatie, getiteld Geschiedenis van het Antwerpsche Turfdragersambacht (gepubliceerd 1923). Nam van pastoor Goetschalck de Bijdragen tot de Geschiedenis van het aloude hertogdom Brabant over (1922). Als stadsarchivaris te Antwerpen (1925) bezorgde hij een nieuwe reeks van het Antwerpsch Archievenblad (1926-'34), een monumentale Geschiedenis van Antwerpen in 29 delen (1927-'49), losse bijdragen over de Antwerpse geschiedenis in 23 delen onder de titel Antwerpiensia (1927-'53) en een systematische stadsgeschiedenis Antwerpen door de eeuwen heen (1951). In Zondagsvriend liet hij een portrettengalerij verschijnen: 480 biografieën van historische figuren en belangrijke personen (1932-'40). Verder schreef hij tientallen boeken en studies over de geschiedenis van Antwerpen en van de Kempen.

Prims heeft zich buiten zijn werk op sociaal gebied en zijn historische studies in dienst gesteld van de katholieke en de unitair-belgicistische politiek, schreef talrijke artikelen in verband met de schoolkwestie en nam stelling tegen het Vlaams-nationalisme, vooral in de Kempen, in artikelen in lokale weekbladen onder de schuilnaam Berthout. Hij maakte zich verdienstelijk door het redden van Kempische instellingen : o.m. verwierf hij in eigendom de priorij van O.L.V. ten Troon te Grobbendonk. Ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van zijn overlijden werd zijn figuur in het orgaan van de Vlaamse Toeristenbond geschetst met de kwalificatie : „sociale voorman, bekend historicus, eenvoudig priester, rasecht Kempenaar”.

WERKEN : *Sociaal-economische geschiedenis van België* (1925); - *Antwerpsch straatnamenboek* (met M. Verbeeck, 1926); - *Antwerpen in 1830*, 2 dln. (1931); - *Beknopte staathuishoudkunde* (1933); - *Leidraad voor de vaderlandsche geschiedenis* (1934); - *De katholieke dagbladpers te Antwerpen* (1935); - *Karel-Theodoor Le Bon* (1935); - *Prêtres insoumis ?* (1935); - *De wording van het Nationaal Bewustzijn in onze gewesten* (1938); - *Marnix van St. Aldegonde, een katholiek oordeel* (1939); - *Het Wonderjaar* (1941); - *Antwerpse oorlogsephemeren 1940-1945* (1946).

LITERATUUR : L. de Bounge, *Bibliographie van Kan. dr. Floris Prims* (1952, met aanvulling tot 1954 in het Gedenkboek o.l.v. A. Prims en K.C. Peeters); - *Verlagen en Mededelingen van de Kon. Vl. Academie voor Taal- en Letterkunde* (1954); - L. van der Essen, *In memoriam Kan. Floris Prims*, in *Jaarboek van de Kon. Vl. Academie* (1954, p. 230-236); - A. Prims en K.C. Peeters, *Kanunnik Dr. Floris Prims 1882-1954* (1957); - A. Prims, *Kan. Dr. Floris Prims*, in *De Toerist*, nr. 19 (1959).

KAREL C. PEETERS