

POPPE, Edward, priester en godsdienstpedagoog
(Temse 18 december 1890 - Moerzeke 1 juni
1924).

Zoon van een bakker. Studeerde humaniora aan het Klein Seminarie te Sint-Niklaas (1905-'10), wijsbegeerte te Leuven (1910-'13), daarna theologie aan het Groot Seminarie te Gent, in 1914 afgebroken door zijn oproeping voor het leger. Wegens zijn zwakke gezondheid keerde hij in 1915 via Mechelen naar Gent terug, waar hij in 1916 tot priester werd gewijd. Aanvankelijk kapelaan te Gent (1916-'18), daarna rector van het klooster van zusters te Moerzeke (1918-'22) en medewerker aan de Eucharistische Kruistocht (1920-'24), van 1922 af geestelijk directeur van het Centre d'instruction pour brancardiers-infirmiers (CIBI) te Beverlo.

Poppe, wiens proces tot zaligverklaring aanhangig is, was een sociaal gericht religieus ijveraar, gevoed door de katholieke studentenbeweging in het Land van Waas (hij nam deel aan de Katholieke Sociale Studentenlanddagen te Lokeren in 1909 en te Sint-Niklaas in 1910); van 1912 tot '16 was hij hoofdman van de gilde Temsche Voorwaarts, met o.m. P. van Rossem, K. de Schaepdrijver en F. van Raemdonck als leden. Van zijn seminarietijd af werd het profane bij Poppe evenwel absoluut dienstbaar gemaakt aan het religieuze; een later teruggevonden geschrift, *Proeve van praktische Oplossing der Vlaamsche Kwestie*, werd op verzoek van de bisschop nooit gepubliceerd, en Poppe repte er niet meer over. Met L. Dosfel had hij aan de vooravond van zijn dood een uitvoerig gesprek over de conflict-situatie in de V.B. en met name in de studentenbeweging; Dosfel reflecteerde hierop, respectvol maar principieel en kritisch, in zijn vijf Brieven aan een Doode, tussen 5 juli en 9 augustus 1924 gepubliceerd in *Het Vlaamsche Land* (in 1939 verschenen als brochure met een inleiding door Puritein (= pater J. van Opdenbosch).

LITERATUUR: L. Dosfel, *Brieven aan een Doode* (1924; 1938, derde uitgave); - O. Jacob, *Edward Poppe* (1933; 1956, vijfde uitgave); - M. van Haute, *Het innerlijk leven van Priester Poppe* (1952); - M. Lekeux, *La dure Montée* (1964); - A. de Bruyne, *Lodewijk Dosfel* (1967); - A. Lerno, *Priester Poppe, sociaal apostel* (1970); - A. Buckinx-Luykx, *Zo zie ik Priester Poppe* (1972); - F. van de Velde, *Een andere Poppe? Poppe's collegejaren 1905-1910* (1973).

AMANDUS DUMON