

POORTE, Die, boekengilde en uitgeverij (1930-'66).

De eerste Vlaamse boekengilde, die tot doel had de Vlaamse lezer tegen voordelige voorwaarden toegang te verschaffen tot de wereldliteratuur, werd in 1933 opgericht door de schrijver Antoon Thiry, die in 1930 de gelijknamige uitgeverij gesticht had, aanvankelijk gevestigd in Oude-God (Mortsel), daarna in Antwerpen. De gilde gaf acht boeken per jaar uit, meestal romans of verhalenbundels, vooral vertalingen uit de Scandinavische talen, soms ook beschouwend proza of verzenbundels. In 1943 werd ook met een novellenbibliotheek begonnen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gaf Die Poorte het cultureel-letterkundig tijdschrift Westland uit. Na de dood van Antoon Thiry zette zijn weduwe, Martha van Ael, die de uitgeverij van de aanvang af mee geleid had, met de hulp van haar zonen Peter en Walter, zijn werk tot in 1966 voort.

JOSE DE CEULAER