

PLOENNIES, Luise von, Duitse dichteres en vertaalster (Hanau 7 november 1803 - Darmstadt 22 januari 1872).

Auteur van talrijke dwepende, sterk aan de tijd gebonden gedichten. Zij reisde door Vlaanderen in augustus 1844, ten tijde van het eerste hoogtepunt van de Duits-Vlaamse toenaderingspogingen. De dichteres werd in Vlaanderen triomfantelijk gevierd als de „Sendbotin Germaniens”. Zij ontmoette, dank zij J.W. Wolf, die haar op haar reis vergezelde, de voormannen van de V.B., werd lid van De Tael is gansch het Volk en De Olijftak en formuleerde haar voorstellen ter verbetering van de situatie der Vlamingen in haar pathetische *Reise-Erinnerungen aus Belgien*. Ofschoon haar bezoek geen concrete gevolgen had, moet zij toch gesitueerd worden in de rij Duitse bezoekers van Vlaanderen die, door de accentuering van een gemeenschappelijk literair en historisch erfgoed, erin slaagden in Vlaanderen een germanofiel klimaat te scheppen.

WERKEN : *Ein fremder Strauß* (1844); - *Reise-Erinnerungen aus Belgien* (1845).

LITERATUUR : F. Brümmer, *Plönnies, Luise von*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, XXVI (1887); - M. Walschaerts, *Louise von Ploennies* (licentiaatsverhandeling Rijksuniv. Gent, 1949); - P. H. Nelde, *Flandern in der Sicht Hoffmanns von Fallersleben* (1967).

PETER H. NELDE