

PICARD, Antoon, arts, docent (Antwerpen 1 juni 1884 - Grimbergen 29 september 1949).

Antoon, broer van Hendrik en Leo Picard, kreeg zijn middelbare opleiding aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, waar hij lid was van de Vlaamse Bond en redactielid van *De Goedendag*. Daarna studeerde hij te Gent medicijnen. Hij praktiseerde als arts te Antwerpen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog koos hij voor het activisme en was met Alfons van Roy en Albert van den Brande de braintrust van de Vlaamsch-Nationale Partij (z. aldaar).

Begin maart 1916 was dr. Picard, samen met zijn zuster Gabrielle, Marten Rudelsheim, Adelfons Henderickx en anderen, betrokken bij de oprichting van de Antwerpse afdeling van Volksopbeuring. Wegens zijn medewerking heftig aangevallen door dr. Van Langermeersch, voorzitter van het Antwerpse Rode Kruis, verdedigde Picard zich in *Het Vlaamsche Nieuws* van 31 maart 1916 in krachtige bewoordingen. Antoon Picard, die het Manifest van de Hoogeschoolbond ondertekende, werd tot docent in de topografische anatomie aan de vernederlandste universiteit te Gent benoemd (1916-'18) en was lid van de Raad van Vlaanderen voor de provincie Antwerpen.

Begin november 1918 week Picard uit naar Nederland, legde daar te Leiden in korte tijd opnieuw zijn geneeskundige examens af, werd weldra benoemd tot hoogleraar in de anatomie aan de medische hogeschool te Soerabaja in Nederlands-Indië, keerde in 1928 naar België terug, zat nog korte tijd gevangen, maar kon al heel gauw de artspraktijk in zijn geboortestad weer opnemen. In 1944 week hij uit naar Duitsland, maar keerde in 1945 ziek terug. Hij kwam voor geruime tijd in de gevangenis. De slagen van de repressie, die hem, ook in zijn gezin, troffen, is hij nooit meer geheel te boven gekomen. Zijn gezondheidstoestand ging steeds achteruit. Het eind kwam op 29 september 1949 in het St.-Alexiusgesticht te Grimbergen.

LITERATUUR: Th. Heyse, *Index Documentaire I. L'université flamande* (1918); - A.L. Faingnaert, *Verraad of Zelfverdediging?* (1932); - M. Basse, *De Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930*, I (1933); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939*, I (1969).

LAMMERT BUNING