

**PERRE, Eugeen van de**, priester (Geel 9 oktober 1876 - Antwerpen 29 oktober 1952).

Jongere broer van dr. Alfons, voor wie hij grote verering had. Bekleedde tijdens zijn lange priesterloopbaan slechts één en hetzelfde kerkelijke ambt, namelijk dat van onderpastoor in de H. Hartparochie te Antwerpen (7 februari 1901 - 17 oktober

41) en bleef daarna ook als rustend priester nog dezelfde kapelaanswoning bewonen aan de Van Arteveldestraat, druk bezocht door al wie te maken had met de Vlaamse strijd: L. Dosfel, G. Sap, C. Verschaeve, pater Callewaert, A. Borms, L. Bonten, H. Vos, W. Bouchery.

Hoewel hij tijdens de Eerste Wereldoorlog anti-activistische vlugschriften had opgesteld en verspreid, was hij een van de eersten die voor de vervolgte activisten in de bres sprongen en ondermeer de voorlopige vrijlating van Dosfel bewerkte.



Met zijn helpers verzamelde hij 36.000 handtekeningen onder een verzoekschrift ten gunste van Dosfel. Eugene van de Perre was de duvelstoejager van de in 1927 mede door J. Rombouts opgerichte Vlaamsche Legercommissie. Hij schreef het anonieme voorwoord in de brochure Lode Bonten en zijn wedervaren in het leger (1929) en bekostigde de pamfletten die als propaganda voor de Joris de Leeuwactie werden verspreid. Toen in 1928 in opdracht van de kerkelijke overheid als tegenhanger van het Algemeen Katholiek Vlaamsch Studentenverbond (AKVS) een Jeugdverbond voor Katholieke Actie (JVKA) werd opgericht, bleef hij te Antwerpen de vertrouwensman van het AKVS. **WERKEN:** *Mgr. Heylen*, artikelenreeks in *Ons Volk*, jg. 5 (nrs. 21 tot 25 van 26 oktober 1919 af).

**LITERATUUR:** Cactus (pseudoniem van Filip de Pillecyn), *Priester E. van de Perre*, in *Vlaamse Linie* jg. 2, nr. 64 (16 december 1949); - A. de Bruyne, *Lodewijk Dosfel* (1967); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging 1914-1939*, I (1969); - Th. Luykx, *Dr. Alfons Van de Perre en zijn tijd* (1972).

ALBERT GOOVAERTS