

**PERIN, François**, Waals politicus (Luik 31 januari 1921).

Begon na studie in de rechten aan de Rijksuniversiteit te Luik een loopbaan van ambtenaar (Binnenlandse Zaken) en daarna van magistraat (substituut Raad van State) en rechtskundige (assistent van Ganshof van der Meersch aan de Brusselse universiteit). Hij werkte zich op als wallingantisch militant in de socialistische partij, was in 1954-'58 adjunct-kabinetschef van minister P. Vermeylen en werd 1958 hoogleraar in grondwettelijk recht te Luik. In 1960 behoorde hij tot de raadgevers van de Kongolese politicus Lumumba. Bij de oprichting van de Mouvement Populaire Wallon van Renard in 1961 was hij de exponent van de extreme linkerkant en legde hij de nadruk op een agressief anti-royalisme. Wat later brak hij met de socialistische partij om de Parti Wallon te stichten, die hij 1965-'68 in de Kamer vertegenwoordigde. In 1968 deed hij de partij opgaan in het Rassemblement Wallon, dat hij als voorzitter naar opmerkelijke verkiezingsoverwinningen voerde.

In het parlement zette hij zich vooral af tegen de socialisten en ijverde er voor een federaal België, waarvoor hij de steun vroeg van de Vlaamse rechterzijde. In 1973 deed hij een „ronde van Vlaanderen” (o.m. met J. Verroken, Fr. van der Elst en H. Decroo) om te pleiten voor een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap. In 1974 trad hij als minister voor de Hervorming van de Instellingen toe tot het kabinet-Tindemans. Hij verzette zich tegen de opnemings van de Volksunie in de regering, omdat het Front des Francophones - zijn Brusselse bondgenoot - buiten de coalitie bleef.

**WERKEN**: *La démocratie enrayée* (1960); - *La Belgique au défi* (1963).

MANU RUYS