

**PER CRUCEM AD LUCEM**, vereniging, op 12 juli 1917 te Antwerpen gesticht om actief op te treden ter bevordering van het gebruik van het Nederlands in het bestuur van de kerk, in het gezin, het onderwijs en alle instellingen met een godsdienstige levensbeschouwing. Het bestuur bestond uit L. Sips en J.B. Bellefroid (voorzitters); J. Boumans en H. Manssens (secretarissen); E. Verbruggen (penningmeester); A. Cleiren, C. Gillis, Ad. Henderickx en E. Peeters (raadsleden). De vereniging kantte zich tegen de Vlaamsvijandige actie van kardinaal Mercier. Ook sloot ze zich aan bij de Vredesbeweging en stuurde een manifest aan Paus Benedictus XV in verband met zijn vredes pogingen. De vereniging bleef ook na de oorlog in dezelfde richting werkzaam. In 1928 steunde ze de kandidatuur van A. Borms.

LITERATUUR: A. Baeyens, *Het activisme te Antwerpen* (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Kath. Univ. Leuven, 1973).

HENDRIK D. MOMMAERTS