

PEETERS, Ildefons, kapucijn (Roeselare 31 juli 1886 - Ieper 31 juli 1929).

Werd in 1903 kapucijn. Na zijn priesterwijding te Brugge op 21 mei 1910 verbleef hij te Verviers en verving in 1914 een zieke kapelaan te Houtem bij Ieper. Op de vlucht kwam hij achter het front in De Panne terecht.



Na korte tijd medewerking te hebben verleend aan het blad *Vrijheid* stichtte hij in januari 1915 met steun en medewerking van juffrouw Belpaire *De Belgische Standaard* (z. aldaar) en richtte eind 1915 de *Werken van De Belgische Standaard* op, die zich steeds verder uitbreidden: leeszaal, leatuurvoorziening, diapositieven voor voordrachten, muziekbibliotheek, toneelbibliotheek, tentoonstelling Kunst aan den IJzer.

Na een kort verblijf te Brugge en na het staken van de uitgave van *De Belgische Standaard* werd hij naar het klooster te Izegem overgeplaatst en belast met geestelijke arbeid in de frontstreek. In 1923 werd hem opgedragen het klooster van de kapucijnen te Ieper weer op te richten, een taak die hij volbracht, maar die zijn gestel te gronde richtte.

Als gematigde Vlaamsgezinde Belg en autoritair van karakter is hij er mede oorzaak van geweest, dat de plannen om *De Belgische Standaard* en *Ons Vaderland* en later ook met andere kranten samen te smelten, mislukt zijn. Niettemin heeft hij aan de Belgische soldaten in het algemeen en aan de Vlaamse soldaten in het bijzonder uitnemende diensten bewezen.

LITERATUUR: Pater Hildebrand, *Het Vlaamsgezind dagblad De Belgische Standaard van de Kapucijn Ildefons Peeters 1915-1919* (1957).
LUC SCHEPENS