

PAUWELS, Adolf, advocaat en politicus (Berchem 12 september 1864 - Antwerpen 31 maart 1902).

Hij liep school aan het Onze-Lieve-Vrouwecollege te Antwerpen, waar hij in 1879 de Vlaamsche Bond stichtte. Hij onderhield contacten met een aantal onderwijsinstellingen in het Vlaamse land en stichtte in 1883 de Algemeen Vlaamsche Bond van de provincie Antwerpen. Te Leuven, waar hij rechten studeerde, was hij actief als lid of bestuurslid van verscheidene verenigingen, zoals Met Tijd en Vlijt en Het Kersouwken. Hij was er medestichter van de Antwerpse Gouwgilde en het Vlaams Rechts-



genootschap. In Antwerpen speelde hij een voor-
aanstaande rol in de Vlaamsche Wacht. Hij was
spreker op verscheidene land- en gowdagen en gaf
het blad *De Nijptang* uit.

Als advocaat te Antwerpen (1888) ijverde hij voor
de vernederlandsing van het gerecht en lokte hij
een aantal incidenten uit voor diverse rechtban-
ken, waar hij telkens trachtte in het Nederlands te
pleiten, o.a. voor de Handelsrechtbank te Ant-
werpen (1888), het Beroepshof te Brussel (1890),
de Krijgsraad (1891-'92).

Pauwels was van mening dat er voor de Vlaamse
problemen alleen een politieke oplossing mogelijk
was. Daarom mengde hij zich reeds als student
in de politiek. Binnen de Nederduitsche Bond
ijverde hij als radicaal-flamingant voor de demo-
cratisering van de Meetingpartij. In 1895 was hij
een van de medestichters van de (daensistische)
Vlaamsche Christene Volkspartij (z. aldaar) te
Antwerpen. Pauwels, die nooit de banden met de
Nederduitsche Bond verbroken heeft, zag snel in
dat de Vlaamsche Christene Volkspartij te Antwer-
pen succesloos was. In 1898 werd hij opnieuw in
het bestuur van de Nederduitsche Bond opgeno-
men. Pauwels was herhaaldelijk kandidaat bij ver-
kiezingen: parlement (1896), provincie (1890,
'94, '96), gemeente (1895).

WERKEN : *Het gebruik onzer taal in strafzaken* (1887).

LITERATUUR : R. Victor, *Schets ener geschiedenis van
de Vlaamse Conferentie der Balie van Antwerpen, 1885-1960*
(1960); - H. Landuyt, *Het Daensisme in Antwerpen* (1974).

HUGO LANDUYT en KAREL C. PEETERS