

PARASIE, Firmin Peter, journalist (Gent 9 september 1897).

Stammend uit een socialistische onderwijzersfamilie, kwam Parasio op het Gentse atheneum onder invloed van flamingantische leraren (o.a. R. de Clercq, H. Meert) en van M. Minnaert; in 1915-'16 was hij voorzitter van de Heremans' zonen.

Tijdens zijn filologische studie aan de verneder-landste universiteit (1916-'18) te Gent maakte Jolles grote indruk op hem. Parasie was mede-werker aan Meerts Volksopbeuring en schreef in de Nieuwe Gentsche Courant o.a. over toneel. Aanvankelijk naar Göttingen uitgeweken, kwam hij weldra terug naar België, waar hij zijn straf (twee jaren) volledig uitzat. Daarna werkte hij als buiten-lands correspondent voor Duitse bladen, nl. voor de Rheinisch-Westfälische Zeitung en voor het Deutsches Nachrichten Büro (DNB). In België werkte hij o.a. mee aan Pallieter en in januari 1930 gaf hij het „satiriek tijdschrift” Reinaert uit, dat tot mei 1940 zou bestaan. Na 1932 was hij ook een der drijvende krachten achter Roza de Guchtenaeres De Dietsche Voorpost, waarin hij tegen het „opportunisme” van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en de anti-Dietse houding van Raf Verhulst agiteerde. Parasie, die steeds een verheerlijker van het strijdend activisme en een verdediger van de integrale Diets-nationale ideo-logie geweest was, werd in mei 1940 gearresteerd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werkte hij als journalist (perslector, cultureel correspondent) o.a. voor DNB-Belgapress. Hij was ook medewerker van Radio Brussel (onder pseudoniem Erik Falk), van het Laatste Nieuws (1943-'44) en correspon-dent van het in Berlijn onder de redactie van dr. P. Vrijdaghs verschijnende weekblad der Vlaamse arbeiders in het Rijk (Fremdsprachenverlag).

Bij verstek ter dood veroordeeld, werd hij na zijn terugkeer uit Praag, waar hij op 13 februari 1945 tot Dr. phil. promoveerde, te München gedenazi-ficeerd; daarna was hij gymnasiumleraar in het Rijnland en in Hannover (tot 1967).