

**PAEUW, Leo de**, ambtenaar, pedagoog (Baarle-Hertog 23 november 1873 - Sint-Pieters-Woluwe 18 juni 1941).

Hij was ambtenaar bij het ministerie van Kunsten

en Wetenschappen (naderhand Openbaar Onderwijs), sedert 1915 inspecteur-generaal van het lager onderwijs, later directeur-generaal van het normaal onderwijs. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog was hij de Belgische regering gevolgd naar Le Havre, waar hij hoofd werd van het burgerlijk kabinet van de minister van Oorlog Ch. de Broqueville. Hij stichtte er in augustus 1915 het dagblad Het Vaderland, waarvan hij de leiding bleef waarnemen tot het in 1916 in Parijs en door Leo van Goethem uitgegeven werd. Het Vaderland, dat met steun van het ministerie van Oorlog aan het front en in de kampen verspreid werd, vertolkte van zijn stichting af tot het eind van de oorlog inzake de V.B. een zuiver passivistisch standpunt, en dit op een zodanige wijze, dat het door de Belgisch-loyale flaminganten (F. van Cauwelaert, Fl. Prims, A. van de Perre e.a.) als „ministerieel blad” een „afkooksel” of „vertaling” genoemd werd van de anti-Vlaamse en Belgisch-patriottische XXe Siècle, die tijdens de oorlog eveneens in Le Havre verscheen en er nauwe bindingen had met De Broqueville.

Leo de Paeuw schreef over lager onderwijs, opvoeding en wellevendheid verscheidene werken die vele herdrukken beleefden en doorgaans het licht zagen in de beide landstalen; ook wijdde hij enige werken aan het Belgisch vorstenhuis, o.m. Onze koningen in den dienst van 't vaderland (1930, Frans : Nos rois au service de la Patrie) en Albert, troisième roi des belges (1934).

REGINALD DE SCHRYVER