

**ONZE TAAL**, Nederlandstalig maandblad voor Noord-Frankrijk, dat te Robeke (Roubaix) verscheen van 1927 tot '30.

Was het orgaan van de Vlaamse vriendenkringen die vooral in de streek van Robeke, Torkwijn (Tourcoing) en Rijsel bestonden voor de talrijke Vlaamse immigranten uit België. De uitgever, hoofdredacteur en beheerder was Albert van Hoyweghen. Het blad onderhield de beste betrekkingen met de autochtone Frans-Vlamingen en werkte mee aan de initiatieven van het Vlaamsch Verbond van Frankrijk. Zo kan men in het blad o.m. interessante gegevens vinden over de Vlaamse congressen, het Vlaams toneel en de Nederlandse taal- en letterkundige wedstrijden in Frans-Vlaanderen.

**LITERATUUR**: L. Verbeke, *Vlaanderen in Frankrijk* (1970, p. 96).

LUC VERBEKE