

ONZE JEUGD, tijdschrift voor jonge ontwikkelde Vlamingen dat, onder leiding van een groep Vlaamse dominicanen (St.-Thomasgenootschap te Leuven en Geloofsverdediging te Antwerpen), in 1920 tweemaandelijks verscheen, maar in 1921 reeds tien afleveringen per jaar telde.

De inhoud werd verzorgd door een Vlaamse intellectuele elite en was op godsdienstig en cultureel

gebied principieel, zonder het orgaan te zijn van enige georganiseerde jeugd.

Teruggekeerd uit zijn ballingschap werd pater Callewaert (Gent) hoofdredacteur (1922). Hij schreef zijn artikelen in de geest van een zelfstandige jeugdbeweging, waar de nadruk werd gelegd op het Vlaamse aspect, zodat het blad in vele colleges door de overheid werd geweerd. Uit een bewaard gebleven correspondentie uit de jaren 1926-'27 blijkt dat de leiders van de opkomende Katholieke Actie - nl. K. Dubois, L. Engelen, F. Vercruyssen en E. Rubbens - met hun Vlaams-Belgisch nationalisme deze Vlaamse inzet niet accepteerden. In 1926 werd uit Onze Jeugd het blad Geloof en Wetenschap geboren, dat Thomistisch Tijdschrift voor katholieke Cultuur (1930) en uiteindelijk Kultuurleven (1934) werd. Na moeilijkheden met de censuur van het bisdom vanwege een In Memoriam Kardinaal Mercier, nam pater Callewaert zijn ontslag (1927). Pater Van Winkel had de leiding tot in januari 1930 Geloofsverdediging (Antwerpen) de redactie overnam. De ondertitel luidde toen Maandschrift voor Katholieke Vlaamsche Jongeren. De geestelijkheid en Katholieke Actie namen het kwalijk dat Onze Jeugd jeugdproblemen, zelfs principiële, besprak en dat zó dikwijls de woorden Vlaanderen en Vlaamsch werden gebruikt. Toen J. Cleymans, algemeen secretaris van het Jeugdverbond voor Katholieke Actie in een open brief poneerde dat „alleen het JVKA heeft van de bisschoppelijke overheid de OPDRACHT ontvangen de verhouding tussen de verschillende jeugdwerken die door haar in de KA-organisatie erkend en aangenomen werden, te onderzoeken en te bepalen” (23 april 1933) besloot Onze Jeugd zijn lezers tijdelijk vaarwel te zeggen (1932-'33, nrs. 9-10, p. 408).

LITERATUUR : J.D., „Onze Jeugd” en het J.V.K.A., in *Jong Dietschland* (9 juni 1933, p. 362); - *Gedenkboek Ernest van der Hallen, voorman der Jeugd* (1958, p. 37-38); - *Huldeboek aan Z.E.H. Dr. K. Elebaers* (1967, p. 23, 49, 136); - P.J.A. Nuyens, *P.J.L. Callewaert* (1909, p. 92-96); - H.J. Elias, *Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging, I-II* (1969); - P.J.A. Nuyens, *Onze Jeugd*, in *Wetenschappelijke Tijdingen*, jg. 30, nr. 4 (1971, kol. 193-208).

PIETER J.A. NUYENS