

NIEUWS VAN DEN DAG, Het, katholiek dagblad (1885-1965), te Brussel opgericht door de Bruggeling Jan Huyghe.

Huyghe kreeg journalistieke opleiding bij het Franstalige dagblad *Le Bien Public*. De krant bleef tot 1957 eigendom van zijn erfgenamen, die het blad bestuurden en een bij de universiteit in Leuven gestichte prijs voor studie i.v.m. de pers naar hem hebben genoemd. Het Nieuws van den Dag richtte zich tot een groot publiek, bevatte zeer veel „klein nieuws” en werd spoedig een der meest gelezen bladen en een grote concurrent van het ongeveer even oude *Het Laatste Nieuws*. Het bleef dit tot aan de Tweede Wereldoorlog. Op katholiek en politiek gebied vertolkte het behoudsgezinde standpunten. Na de veldtocht van mei 1940 hervatte het blad zijn publikatie, maar om zijn weinig mee-gaande houding werd het door de Duitse bezetter in mei 1944 opgeheven. Na de bevrijding in 1944 verscheen het opnieuw... één dag, en kreeg toen van de Belgische overheid een publikatieverbod, dat in maart 1946 werd opgeheven. De krant steunde sindsdien de politiek van de Vlaamse vleugel der Christelijke Volkspartij (met hoofdartikelen van Carlos Gits, oud-studentenleider in Leuven), met medewerking van o.a. C. van Gestel o.p. en de latere minister Frans van Mechelen. Ondanks de overneming, in 1948, van 't Vrije Volksblad, de volkseditie van *De Nieuwe Gids*, kon *Het Nieuws van den Dag*, door de sterke concurrentie en de nieuwe verhoudingen in de Vlaamse pers, zijn vroegere verspreiding niet meer terugwinnen. In 1957 werden *Het Nieuws van den Dag* en zijn kopblad overgenomen door de *Standaard-Groep*, die er kopbladen van *Het Nieuwsblad van maake*. De drukkerij bleef onder de naam *Nevada*. Eind 1965 verdwenen beide krantentitels.

ELS DE BENS en GASTON DURNEZ